

Nieuwsbrief april 2002

Beste zendingsvrienden van Sumba:

Toen ik Nederland bezocht, heeft Mary jullie een nieuwsbrief toegestuurd. Opnieuw willen we jullie op de hoogte houden. We zijn veilig aangekomen op Sumba. De Heere heeft ons opnieuw gezegend hoewel we dat niet hebben verdiend. Dat de goedheid van de Heere onze trotse harten zal vernederen, juist ook omdat het vandaag Pasen is. We hebben net Goede Vrijdag herdacht en nu is het Pasen. Jezus zegt: "Er is geen grotere liefde dan de man die zijn leven geeft voor zijn vrienden, als je doet wat ik van je vraagt hoor je bij mijn vrienden". Dit is wat Jezus heeft gedaan voor verloren zondaars. De overdenking van deze woorden zou ons moeten kleinmaken tot stof. Deze woorden zouden ons hart moeten vervullen, die Jezus ons gebod: "Ga heen en onderwijst al de volken..." Miljoenen mensen komen om omdat ze niets van deze dingen weten.

Ook hier in Sumba kennen de kinderen Gods Woord niet en weten ze niet hoe ze moeten bidden en waar ze om mogen vragen.

Een kleine jongen, die kortgeleden bij ons is komen wonen in het kindertehuis, wist niet hoe hij moest bidden. Toen ik hem tijdens het bedgaan vroeg: "Heb je gebeden?" antwoordde hij: "Waar moet ik dan voor bidden?" Toen zijn we neergeknield en hebben we samen gebeden. De jongen vroeg: "Misschien is het beter als papa voor mij bidt". Maar ik vertelde hem, "Nee, want de Heere wil jouw stem horen" En ik vertelde hem waar hij voor kon bidden, en hij sloot zijn ogen en bad. Elke avond wacht hij op mij zodat we samen kunnen bidden. Deze gebeurtenissen maken dit werk de moeite waard. Bid voor deze kinderen en bid voor ons, dat we wijsheid, begrip, volharding en geduld krijgen, wat we niet uit onszelf hebben. Liefde voor deze kinderen kan heel veel voor hen betekenen, maar de Heere zelf kan hen vernieuwen. Bid dat de Heere met Zijn Geest in ons midden wil zijn.

Op dit moment hebben we 5 kinderen in het tehuis en 3 medewerkers. We hopen dat het aantal kinderen langzaam zal groeien, en dat de medewerkers langzaam zullen wennen aan de toename van het werk. We verwachten van God dat Hij de juiste kinderen naar ons zal sturen. Dat heeft Hij ook al bij de anderen gedaan. Bid dat God ons ook hierin wil leiden. We bidden of God ons ook in de toekomst nabij wil zijn, in onze gezondheid en kracht om het werk hier te doen. Dat dit alles mag zijn tot Zijn eer en heerlijkheid en tot bekering van velen, zowel jongeren als ouderen.

We zijn geheel afhankelijk van God, om in alle dingen te voorzien om het werk door te laten gaan. We willen jullie graag iets uitleggen over de financiën van het kindertehuis en de andere projecten waaraan we werken. Hier is een kort overzicht, wat dateert uit de tijd dat we hier zijn begonnen, alweer 3 jaar geleden, in september 1999.

We arriveerden hier met het plan om een waterbron te boren en om badkamers te bouwen met de inhoud van een 40 kub waterreservoir. Bijna \$10.000 US was ons geschonken door het Disaster Fund (Rampenfonds) De kosten lagen iets hoger.

Van ons eigen geld bouwden we een huis en kochten we een Jeep. Van het een kwam het ander.

1. Gezondheidszorg: Er is nu gezondheidszorg voor de zieken en de verwaarloosde kinderen. We zagen veel huidziekten veroorzaakt door het verontreinigde water van de rivier. Dit water veroorzaakt ook tyfus, cholera, malaria, en ooginfecties. Nadat de bron in gebruik is genomen zijn deze gevallen aanzienlijk verminderd. Dit jaar was er slecht 1 geval van oogontsteking! Er zijn geen gevallen bekend van cholera of beten die ontstoken raken door vuile vingernagels. We danken jullie voor de vele donaties voor de medicijnen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen.
2. Zondagsschool: Een tijdje na onze komst zijn we een zondagsschool gestart. Slechts 5-10 kinderen kwamen. Nu komen er gemiddeld zo'n 130 kinderen. Ze krijgen allemaal voedsel en vitamines. Veel kinderen lopen rond in vossen. Je zou hun blijde gezichten moeten zien als we ze, van uw donaties, kleren kunnen geven en een school uniform.
3. Water: Elke dag wordt er zo'n 6000 liter water gehaald door de vrouwen, sommigen lopen wel 5 km, om te koken en te drinken. Het bronwater is schoon en kan zonder koken gedronken worden. De bron is 60 meter diep in massief leisteen.
4. Het aanplanten van bomen: Meer dan 300 fruitbomen zijn geplant, zowel Mango als Sinaasappel, bij de allerarmsten die van elk soort 1 kregen. Een keer per jaar komt er een expert die hen laat zien hoe ze voor de bomen en hun groentetuintjes moeten zorgen. Juist vandaag bracht hij de eerste mangovrucht van onze boom die 2 jaar geleden is geplant. Dit project moet een constante herinnering zijn voor de mensen om het verbranden van het lange gras te stoppen, in het droge seizoen. Want dat veroorzaakt bodemerosie. De aarde wordt of weggeblazen door de droge winden of weggespoeld van de heuvels naar de rivier tijdens het regenseizoen.
5. School: Er zijn 4 nieuwe leerkrachten aangesteld op school inclusief de directeur. Zijn huis moet nog gebouwd worden. Samen met de aannemer hebben we voorzien in cement, hout, spijkers en bamboe. De school lijkt meer op een kleine hut. Voor de mensen heeft het onderwijs geen enkele waarde, en is het het minst noodzakelijke van alles. Dit was de reden dat ze geweigerd hebben het huis te bouwen van de directeur. Het zou in enkele weken gedaan kunnen zijn.
6. Het rijstproject; Dit begon met het uitdelen van rijst aan de allerarmsten. Door een project van de regering zijn de mensen nu in staat om, tegen gereduceerde prijs, rijst te kopen. Er is 25 kilo rijst toegestaan per familie. Dit krijgen ze eens in de 3 maanden. Maar de kinderen lijden nog steeds honger. We geven ze 3 maal per week te eten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk of arm. Beiden worden verwaarloosd. We delen ook vitamines uit.
7. Het kindertehuis; Dit is tot nu toe ons grootste project. Dit is ontstaan bij het zien van de nood van vele kinderen, ze zijn ziek, ongewenst en verwaarloosd en er zijn er die worden achtergelaten om te sterven. We hebben al een paar keer meegemaakt dat kinderen die niet gewenst zijn, ziek worden en door de ouders achtergelaten worden

om te sterven. We horen er pas van als het te laat is. Een klein meisje met het Syndroom van Down woonde iets verderop de weg. Ze was erg verwaarloosd, ze kreeg geen eten en was nooit gekleed of gewassen. Ze speelde vaak tussen de varkens en je zag geen onderscheid wat betreft de modder. Ze werd ziek en na 3 dagen stierf ze. Toen kwamen de ouders pas, om het aan een verpleegster te vertellen. We hadden gehoopt om dit meisje eerder op te nemen in het tehuis, maar nu was het te laat voor haar.

De ouders waren of te lui om haar naar de kliniek te brengen of wilden geen geld uitgeven aan hun kinderen. Als we nu over zulk soort kinderen horen zijn we in staat om ze op te nemen.

Met name de slavenkinderen die geen 'vader' hebben. Er zijn drie kinderen geplaatst in Bali omdat we voor hen eerst geen plaats hadden.

We hopen ook catechisatielessen te gaan geven op zaterdagavond voor de oudere kinderen die in het huis wonen maar ook daarbuiten. We willen ook graag een jeugdkoor opzetten, en een lessenprogramma voor de algemene ontwikkeling over Indonesië en andere landen, door het laten zien van korte educatieve filmpjes. En films over gezondheid en hygiëne. Dit programma is elke woensdagmorgen al op school.

8. Het vervoer: De meeste wegen zijn in meest betreurenswaardige conditie, als je het voor kunt stellen, gezien de hoge kosten om de truck te repareren. Benzine is nog steeds goedkoop, maar wordt langzaam aan duurder omdat de regering de subsidies verlaagd. We gaan 2 keer per week naar de stad voor goederen en benzine voor de generator. De reis duurt de hele dag, naar de stad alleen al heen en weer, is 5 – 6 uur rijden. Dan volgt het onderhandelen op de markt. Niemand heeft hier haast. Zelfs het kopen van een lamp duurt 15 minuten, eerst moet het gevonden worden en dan nog eens getest. Als er een vriend de winkel binnenloopt en een praatje begint met de eigenaar, moet je ook nog eens wachten. Voor het vervoeren van de benzine voor de generator is er een tolheffing op de truck. Maar we moeten wachten op een 5000 liter tank tot we voldoende middelen hebben.

.De tank zal door een bedrijf uit de stad worden gevuld en zal voldoende zijn voor 3 maanden. De generator is volledig nagezien en geïnstalleerd. Het is groter dan we nu op dit moment nodig hebben, maar maakt het ons ook mogelijk om met allerlei elektrisch gereedschap te werken. Hiermee kunnen we allerlei ambachten aanleren zoals houtbewerking, lassen, elektriciteit en het repareren van bromfietsen.

Afgelopen jaar ontvingen we een enorme gift, samen met andere giften die bedoeld waren om het kindertehuis te bouwen. Eerder hadden we hierover al vaak gesproken over de zorg voor de opvang van kinderen in ons huis. Het was een antwoord op ons gebed.

De totale kosten voor het gebouw, meubels, keukenbenodigdheden, servies, vaatwasser, koelkast en bedden voor 40 kinderen en leiding, komen op bijna \$70.000,00 US. Dit is zonder de kosten van het transport en het gereedschap wat nodig was om het huis te bouwen. (Cementmolen, zagen etc.) We merken dat er wat vragen waren waar al het geld gebleven was. We hopen dat deze brief wat verheldering geeft over het werk wat wij hier doen en de kosten die ermee verbonden zijn. Op dit moment is de waarde van de munteenheid RP vrij stabiel van 9000 tot 10.000 RP voor een dollar. Onze geschatte kosten van dit jaar zijn ongeveer 3500 US dollars per maand. We hebben nu nog genoeg voor 1 maand.

We maakten een reis naar Nederland, niet alleen om het benodigde Visa te krijgen maar ook om meer bewustwording te krijgen voor Sumba. Met de hoop dat de Heere harten bereid wil maken om ons te helpen om voor de kinderen hier te zorgen, en om Zijn naam bekend te maken onder hen. We zijn er van overtuigd dat de Heere ons hier heeft gebracht en dat Hij ons voortdurend helpt wat we ook lezen in Jesaja 41:10 "Vrees niet, want Ik ben met u, Wees niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u".

Deze dingen heb ik ook 3 jaar geleden ervaren, toen we op het punt stonden om naar Sumba te vertrekken. Er werd toen kanker bij mij geconstateerd. Toch zorgde God ervoor dat we 3 maanden later konden vertrekken en sindsdien ben ik niet meer ziek geweest, zelfs niet voor 1 dag. Alle eer en dank aan God. Wat een onuitsprekelijk wonder is het als God onze krachten wil gebruiken voor redding van deze vele kinderen en volwassenen. God heeft gezegd in Matth. 25:31-46, ik citeer vers 35,36,40,

"Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.... En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen; Voorwaar zeg Ik u; Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan."

Daarom verwachten we het van Heere der Heerscharen die al onze noden kent en de noden van deze vele kinderen die de Heere aan onze zorg heeft toevertrouwd. Vele zegeningen heeft de Heere ons al jaren gegeven. Toen we in Canada en in Nederland op bezoek waren werden we getroffen door de voorspoed van de mensen in vergelijking met de mensen hier. Toch waren we blij om weer naar Sumba terug te keren. Dat God jullie en ons zal zegenen. Niet dat we dat waard zijn maar zoals Hij zegt "Ik doe het niet omdat jullie het willen maar om Mijn naam groot te maken."

Wilt u ons en ons werk alstublieft gedenken in jullie gebeden. En speciaal dank aan hen die ons voortdurend helpen en ons ondersteunen vanuit het thuisfront.

Het Zendingsteam