

September 2002

Beste Sumbavrienden,

Na twee weken verlof in Afrika bij onze zoon in Johannesburg, ben ik weer veilig aangekomen in Sumba. Mijn zoon Eric heeft de retourticket betaald. Ze zijn blij ons te ontmoeten eens in het jaar en wij klagen daar niet over. Ook kunnen we ons visum gelijk vernieuwen. Dat scheelt ons weer een reis naar Singapore. De Heere heeft ons allemaal bewaard en ook de kinderen in het tehuis. Vooral nu er veel van de kinderen ernstig ziek zijn met malaria, tbc of ernstige ondervoeding. We verzorgen nu 10 kinderen. Een nieuwe baby van 4 maanden oud is in het ziekenhuis geweest voor een week. Hij heeft malaria nr.3. Zijn klieren zijn heel erg opgezet en zijn bloed is geelachtig, zijn hemoglobinegehalte is 4 i.p.v.14 . Hij heet Topan, zijn naam betekent 'Tornado'. Hij heeft 4 bloedtransfusies gehad and malaria medicamenten. Hij reageert er aardig goed op en komt morgen (7 sept.) misschien naar huis. Er is ook een andere baby bij ons opgenomen. Het is een meisje Noortje van 9 maanden oud. Ze weegt slechts 5 kg. Ze is erg mager, ondervoed en ziet er ziekelijk uit. Maar ze eet nu heel goed. Bij Christina, een meisje van 2 jaar oud, is tbc geconstateerd en malaria. Ze is al een kg gewicht kwijt en weegt nu slechts 7.5 kg. We zijn heel erg bezorgd over haar. Sommige andere kinderen zijn erg verkouden. Jeffrey heeft weer een röntgenfoto gehad want de dokter was bezorgd omdat zijn tumors van tbc in zijn longen nog zo groot blijven. Het is erg druk nu in het tehuis vooral met de verzorging van de zieke kinderen. Mijn vrouw Marja is nog in Canada vanwege haar gezondheid, maar ze is aan de betere hand en hoopt 24 okt. hierheen te komen.

We hebben nog steeds geen toestemming om een kleine, ondervoedde baby op te nemen. De ouders wilden het wel maar de grootmoeder zegt 'nee'. Zelfs de politie is er wezen kijken, maar toen waren de ouders met de baby er niet. Ze waren naar een andere stad voor een rijstogst. We willen het volgende week opnieuw proberen. Hopelijk is het dan niet te laat. Er zijn nog 2 andere baby's waar we naar willen kijken. Eén heeft astma en de ander is ondervoed.

We zijn begonnen met een klein educatief programma op school. De klassen 3, 4, 5 en 6 krijgen elke dinsdagmorgen een natuurvideo en een educatieve video. Ze vinden het erg leuk. We namen al de spullen met een kleine generator naar school. Maar nu hebben we een aula hier waar we de lessen geven. Dat is voor ons wat makkelijker.

Eind oktober hopen we 60 families nog eens 2 fruitbomen te geven. Veel bomen zijn zo'n 2.5 jaar geleden geplant en beginnen nu vrucht te dragen. Aan onze eigen bomen hangen veel mango's. Sommige bomen zijn al 3 meter hoog. We hebben sinds april geen regen meer gehad. De grond is verdord, geen gras meer te zien, koeien zijn wandelende skeletten. Sommigen zijn doodgegaan en de geiten overleven door gedroogde bladeren en zaden te eten. Er zijn nu meer wolken, en we hopen dat de regen wat vroeger komt nu het ook eerder in dit jaar gestopt was met regenen.

Zaterdagavond wordt de catechisatieklas bezocht door zo'n 25 mensen. Morgen zullen we Zondag 6 bespreken. Ik vind het erg fijn om te doen.

De kleine kinderen zorgen voor veel vreugde. Christina heeft nu haar rijbewijs. Toen ik er niet was heeft ze zelf naar Waingapu gereden. Samuel en 3 andere kinderen gingen mee met haar voor een controle. Samuel spreekt wat engelse woorden en onderweg hielp hij Christina met rijden. Als hij een stuk slechte weg zag zei hij: "Mama, kijk uit voor de gaten in de weg". Misschien vertrouwde hij de chauffeuse maar net aan. Toen ik thuis kwam waarschuwde hij mij ook: "Opa, lobang, lobang"

Vanmorgen gaf ik hem te eten, ik gaf hem wat 'paplum'. Maar hij zei: "Nee opa, dat is voor een baby. Toch vond hij het erg lekker en at alles op.

Volgende week moet ik wat luifels maken voor de grote ramen aan de voorkant van het huis voordat de regen komt. Anders komt het water dwars door het raam tot halverwege de kamer. Het zal anders de bedden en de meubels doorweken.

Dus er is genoeg werk voor me om te doen. De waterbron geeft nog genoeg schoon water. Het is een zegen voor de mensen hier. Er zijn nu veel minder ziektes, met name ontstoken ogen en huidinfecties. Als het weer gaat regenen zal dit wel weer toenemen omdat dan de mensen het vieze rivierwater gaan gebruiken. Koeien, varkens, paarden en mensen, soms krijgen ze daardoor cholera. Maar over het algemeen is er veel verbeterd wat betreft de gezondheid. Het voedsel is erg schaars en er is veel honger. De eerste week van oktober starten we een rijst programma met gesubsidieerde rijst. Dat helpt veel.

We willen jullie bedanken voor jullie interesse en ondersteuning. Zonder de hulp van de Heere kunnen we niets doen. Dat Hij ook de harten van anderen wil veranderen om ons te helpen. Op dit moment zijn we in financiële nood. Alstublieft, bid voor ons!

Groeten van ons allen, Wim Sommer.