

Nieuwsbrief oktober 2002

Beste Zendingsvrienden,

We weten dat u kortgeleden een nieuwsbrief heeft gehad. Maar we willen jullie vertellen wat een wonderlijke weg de Heere is gegaan met onze kleine Topan.

Zoals u weet was Topan in het ziekenhuis opgenomen met malaria in de derde graad, waarschijnlijk was hij al vanaf zijn geboorte besmet. Zijn bloedgehalte was afgebroken tot 4 en hij kreeg verschillende bloedtransfusies. Op een dag daalde zijn ademhaling tot 4 keer per minuut en we dachten dat zijn einde zou zijn. Maar de Heere bepaalde het anders. De dokter die net binnenkwam begon te bidden en een verpleegster viel op haar knieën en we begonnen allemaal te bidden voor Topan. We ervoerden allemaal de wonderlijke aanwezigheid van de Heere in die ziekenkamer. Het was een heel bijzonder moment. Vanaf dat moment verbeterde de toestand van Topan. Omdat hij nog erg zwak was in zijn nek, kreeg hij een röntgenfoto. We hadden via via gehoord dat zijn moeder hem had laten vallen. Gelukkig had Topan geen beschadiging aan zijn nek maar ze zagen dat hij wel tbc had in zijn longen. Wim ging zelf naar Mawara, om te horen of het waar was wat we hadden gehoord over Topan, of dat het geroddel was. Daar hadden ze gehoord dat Topan erg huilde, en dat zijn moeder het toen zat werd en hem letterlijk uit de deur had gesmeten. De Heere heeft de medicijnen en behandelingen gezegend bij Topan en hij was in staat om naar het kindertehuis terug te keren. Hij weegt nu 6 kilo.

Sarah is onze kleine vroegtijdig geboren baby. Ze woog 1 kilo bij haar geboorte. Haar tweelingzusje stierf bij de geboorte. Ook was er weinig hoop voor Sarah om te overleven. De Heere heeft ook haar gezegend en ze groeit goed en spoedig mag ook zij bij ons terugkeren.

Jeffri is nog ons zorgenkind want hij geneest nog niet van zijn tbc. We bidden dat de Heere dit kleine lichaam wil genezen. Hij heeft nieuwe medicijnen waar hij goed op reageert en hij geeft niet meer over. Hij groeide 2 kilo afgelopen jaar en nu weegt hij 12 kilo. Jeffri is 4 jaar.

Er is nog een andere wanhopige situatie:

Twee kinderen, een vier maanden oude baby en een drie jarig kind werden wezen. We hoorden dat hun moeder was gedood. We weten het niet zeker. We hebben geprobeerd om de kinderen hier in het tehuis te krijgen. Maar de dorpsbewoners zeiden: "nee, de kinderen kunnen ook beter sterven, zodat ze bij hun ouders zijn." Bid u alstublieft tot de Heere dat er een weg geopend zal worden voordat het te laat is. De baby ziet er heel ziek uit, door verwaarlozing.

We waren in staat om de 10 ton rijst te betalen die we van de regering konden kopen. Zij hebben een programma voor de armen, maar zelfs veel armen kunnen de rijst met een gesubsidieerde prijs niet kopen. De regering deelt deze rijst begin november uit. Het is dit keer 15 ton.

De zondagsschool werd sinds lange tijd minder druk bezocht. Hele families zijn vertrokken naar de bossen op Oost-Sumba om eetbare wortels te zoeken. Ze hopen te overleven tot februari of maart, tot de nieuwe maïs zal groeien. We bidden voor regen, sinds maart hebben we geen regen meer gehad.

Wij vragen uw gebed voor onze kinderen en voor de mensen hier in Sumba. Bid dat de middelen gezegend zullen worden voor hun onsterfelijke zielen en voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God.

We willen jullie bedanken voor jullie voortdurende ondersteuning zodat het werk hier door kan gaan. Vriendelijke groeten van het Sumba team.