

TanaBanas Sumba Mission Project

Zendingsproject van Bill & Marion Sommer

Nieuwsbrief, mei 2004

De voorbereidingen voor de officiële kerkopening

We waren in mei druk bezig met de voorbereidingen voor de officiële opening van het nieuwe kerkgebouw. Op woensdag gingen we naar de stad om voedselvoorraden in te slaan voor de gasten. We waren net thuis of we werden geroepen om bij de gouverneur te komen. Het was een vergadering over de kerkopening. We reden weer 3½ uur. Er zouden nog wat anderen meekomen maar een vrouw die al enkele weken ziek was ging mee. Ze moest ook naar het ziekenhuis. We arriveerden laat in Waikabubak. De vergadering werd de volgende morgen vroeg gehouden. Het was laat in de middag toen we weer thuis kwamen. Daar was de generator voor de stroomvoorziening kapot gegaan zodat ze zonder water zaten.

We hadden verwacht dat de mensen ondertussen bezig zouden zijn met het schoonmaken van de kerk en het klaarzetten van de stoelen voor die mensen die niet in de kerk konden zitten. Maar er was niets gedaan. Om zeven uur 's avonds kwamen we erachter dat de dominee die de dienst zou leiden, niet zou komen. We hebben wel een telefoon maar anderen bijna niet. We belden dus naar iemand in Waikabubak met de vraag om een dominee voor de kerkopening te sturen. We belden na 15 minuten terug. Maar uiteindelijk kostte het een paar uur bellen voordat er iets geregeld was. We hadden ook nog een vergadering met de ceremoniemeester van de opening.

Op donderdag werden een koe en een varken geslacht bij het oude kerkje.

De vrouwen begonnen met het klaarmaken van de maaltijd. Dat ging de hele nacht door tot de volgende morgen terwijl de mannen toekeken.

De opening

De volgende dag, vrijdag 14 mei, was de kerkopening. Ik had gevraagd of ze tijdens hun toespraken niet het werk van mensen zouden prijzen maar God alleen de eer te geven.

De collecte zou zijn voor het bouwfonds. Het bedroeg 1.025.000 rupiah (ca. € 105,00), een groot bedrag voor deze mensen. Aan het einde van de dienst vroeg Christina een spontane gift voor het bouwfonds. Want het is gebruikelijk dat er een verkoop is voor dit doel. We hoorden gisteren pas dat het hier de gewoonte is. De



gouverneur vond het een goed idee en ging zelf collecteren. Natuurlijk wilde niet één regeringsbeambte minder geven dan zijn voorganger. Zo werd het mooie bedrag van 20.500.000 rupiah (ca. € 2.100,00) opgehaald voor het bouwfonds.

De gouverneur was erg enthousiast over het nieuwe kerkgebouw met plavuizen en bamboeplafond.

In het verleden waren we in gesprek geweest met deze gouverneur om een project te starten. Hij vertelde dat het geen zin had om in Tanabanas iets op te zetten. De mensen waren er te lui en dom voor. Maar nu zag hij het werk wat door de mensen van Tanabanas gedaan was: het prachtige gebouw, de banken en een houtsnijwerk boven de preekstoel waarop staat Kudus bagi Tuhan, wat betekent: "Heilig is de Heer".

Doopdienst

Op Hemelvaartsdag werden er 21 kinderen van het tehuis gedoopt tijdens de kerkdienst. We hadden de ouders van deze kinderen uitgenodigd en velen waren gekomen. Na de dienst hebben we foto's gemaakt van het kind met zijn ouders. Een mooi herinnering. De dienst zelf was een indrukwekkende gebeurtenis. Marion en ik (Bill) hebben de vragen beantwoord omdat wij verantwoordelijk zijn voor hun christelijke opvoeding. Een grote verantwoordelijkheid voor ons en we vragen ook of jullie voor ons willen bidden en voor de leidsters van het tehuis om dat te kunnen doen. Dat de Heere Zijn Naam zal verheerlijken in deze kinderen. Hij heeft gezegd: "Vreest niet, Ik ben met u". We hebben er zelf geen recht op, elke dag opnieuw vergooiden we het. Maar onze ogen zijn op God gericht en verwachten alles van Hem. Hij zal ons niet verlaten.

Kerkdiensten

Ik heb besloten om een kerkdienst minder voor te gaan op zondag. Het wordt teveel met al het reizen erbij. Nu hebben we nog 2 kerkdiensten, 1 's morgens dicht bij en 1 's middags in de omliggende gebieden. 's Avonds wordt er nog een bijbelstudie gehouden. Het is ons dagelijks gebed dat God zijn Woord zal zegenen en Zijn Naam zal verheerlijken en vele zondaren zal redden.

Christina

Eind april werden er bij Christina (hoofd van het kindertehuis) knobbels in haar nek gevonden. Toen Christina samen met Marion naar de dokter gingen op Bali werden er bloedtesten gedaan en röntgenfoto's genomen. We moesten verschillende keren terugkomen. Het blijkt tbc in haar klieren te zijn. Het is niet besmettelijk. Christina is erg gauw moe. Over een paar weken moeten we weer terug voor meer testen.

Kliniek

We hebben ook toestemming gekregen van de regering om voor hen een nieuwe kliniek te bouwen. Het bespaart het gouvernement \$ 2.000,00 en wij krijgen de oude kliniek er voor terug. Die staat nl. tussen ons woonhuis en het kindertehuis in. Wij gaan de oude kliniek opknappen zodat de stafmedewerkers van het kindertehuis daarin kunnen wonen. Zo komen er in het kindertehuis weer kamers vrij voor de kinderen. Er slapen nu 6 kinderen in 1 kamer. Dit kan nog zolang ze klein zijn.

Kindertehuis

Er zijn 3 nieuwe kinderen in het huis gekomen. Eerst kwam Nawasti. Ze was net geboren en had problemen met ademen. De ouders konden het niet veroorloven om haar in het ziekenhuis op te nemen dus gaven zij haar aan ons. Ze woog 2,9 kg bij geboorte en weegt nu inmiddels 4 kg. Ze is wel een week in het ziekenhuis geweest samen met een andere baby, Nona. Nona was heel erg zwak toen ze bij ons werd gebracht. De Heere zegende de zorg voor deze baby's en beide zijn nu gezond. Twee weken geleden kwam de anderhalf jaar oude Amos bij ons. Hij is het twaalfde kind van een gezin uit het dorpje Tanah Pahi. Ons werd verteld dat Amos altijd ziek was. Marion ging met hem naar het ziekenhuis voor röntgenstralen. Wat bleek, hij had tbc. Maar hij heeft nu medicijnen en eet goed. Zijn hoest is ook over.

Toen kwam Irma. Irma was 6 weken oud en woog 2½ kg. Ze had moeite met drinken en we ontdekten dat ze geen verhemelte heeft. Nu geeft Marion haar drinken met een rubberen fles. Zo kunnen we de melk naar binnen spuiten, omdat Irma zelf haast niet kan zuigen. Ze weegt nu intussen 3½ kg. Als de Heere wil krijgt ze een operatie als ze anderhalf jaar is.

We hebben op Bali heel veel ingeslagen voor het kindertehuis. We kochten 16 paar sterke schoenen met 75% korting, totaal \$ 42,00. Winnie de Pooh shirts per kilo. Vijf driewielers voor de kleintjes en een grote fiets voor \$ 80,00. Het was heerlijk om zo samen te winkelen. Je kunt je wel voorstellen dat we zwaar beladen aankwamen in Sumba. De mensen op het vliegveld weten ondertussen dat als we terugkomen van Bali we 20 tot 30 stuks bagage hebben en ze helpen ons dan ook met sjouwen.

Ruilhandel kinderen

Vanmorgen kwamen we erachter waarom Norce (zie foto) aan ons was gegeven toen ze net geboren was.

Norce is een slavenmeisje en was eigendom van de vorige burgemeester. Enige jaren terug had deze burgemeester een grote ruzie met het naburige dorp. Uiteindelijk werd de ruzie opgelost. De gewoonte is dan dat diegene een slavenkind moest geven in ruil voor een koe en een paard. Dit slavenkind zou Norce zijn, nu 2 jaar oud. Die ceremonie had nog steeds niet plaatsgevonden. We kwamen erachter dat dit morgen alsnog zou gebeuren. Een oudere zus van Norce van 8 jaar, zou Norce's plaats innemen. De eigenaar was vanmorgen hier en we vroegen of dat zusje niet in het tehuis kon komen wonen omdat Norce hier ook woont. Het antwoord was nee. Bill is er nog heengegaan om te vragen of ze van gedachten wilden veranderen. Ook om ze te waarschuwen tegen het kwaad wat ze doen om ruilhandel te bedrijven met mensenlevens.



Het dagelijks leven

Vorige week zondag werden we bij een zieke moeder geroepen. Ze was 9 maanden zwanger maar had de afgelopen weken gevloeid. We besloten dat Marion met haar naar het ziekenhuis zou gaan. De katholieke priester ging mee als zagsman van de familie. De echtgenoot, een oudere man wilde niet mee. De vrouw werd meteen opgenomen in het ziekenhuis en Marion ging naar het hotel om te overnachten. De volgende morgen ging ze bij de vrouw kijken maar haar werd gezegd dat de echtgenoot moest tekenen voordat ze met een keizersnede het kind gingen halen. De baby leefde toen nog. Maar de echtgenoot wilde de papieren niet

tekenen en de volgende morgen toen ze eindelijk gingen opereren was de baby gestorven. Dit geeft heel wat stress. En dan vraag je je af of je ze zou vertellen dat je de rekening van \$ 360,00 voor hen hebt betaald? Dit is altijd weer een moeilijke beslissing want de volgende dag kwam weer iemand voor hulp, ze hadden gehoord dat we de zwangere vrouw naar het ziekenhuis hadden gebracht. Nu dachten ze dat we ook voor hen wel zouden betalen. Zo ontstaat een sneeuwbaaleffect.

Aanleggen weg

Samen met een Amerikaanse organisatie willen we een nieuw project opzetten om de weg te repareren. Deze organisatie doet veel om de werkgelegenheid van de lokale bevolking te stimuleren. Voor het werk wat de mensen doen krijgen ze rijst. We hebben aan de regering al zo vaak gevraagd om de weg te repareren en elke keer zeggen ze weer: "Ja, volgend jaar". De weg wordt steeds slechter vandaar dat we zelf maar aan de slag gaan. Bonny, de projectleider van dit gebied kwam gisteren om het een en ander te bespreken. Hij zei dat we het materiaal van de regering gratis kunnen lenen.

Er zijn zo'n 300 mensen die de stenen van het veld naar de weg kunnen brengen. Deze stenen worden dan bedekt met een laag grind gemengd met aarde. Het stuk naar de rivier moet wel geasfalteerd worden anders wordt het tijdens het regenseizoen weggespoeld.

Truck

We zijn wanhopig toe aan een nieuwe truck maar hebben er niet genoeg geld voor. We bedanken de gemeente van Grand Rapids (USA) voor de prachtige collecte van bijna \$ 10.000. De truck die we nodig hebben kost zo'n \$ 24.000. Dus moeten we nog maar even wachten met het aanschaffen ervan. We zijn op zoek naar een tweedehands truck. Maar voor iets geschikts moeten we naar Java.

(Bij oververhitting van de radiator, koelen we het met water uit een plas)



Woning in de stad

We overnachten heel wat keren in een hotel in de stad. De hotelkosten zijn verdubbeld sinds dat we hier kwamen. Nu was er een gelegenheid om een huis te huren voor 10.000.000 rupiah per jaar (ca. € 1.050,00) Het is een prachtig huis, schoon en groot genoeg om studerende kinderen te huisvesten volgend jaar. We zijn er erg opgewonden over. Nu hoeven we niet zolang in de truck te wachten maar kunnen we in het huis verblijven. Ook als de truck gerepareerd moet worden. Een groot voordeel is ook dat er aansluiting is om te faxen en te e-mailen. Dit huis komt per 1 juli vrij.

Contact met Sumba

We horen dat veel mensen geen telefonisch contact met ons kunnen maken. Wij hebben nu thuis een **nieuw nummer: 0062 868 12122281**. Hopelijk werkt dit beter. Tussen 7 uur 's morgens en 10 uur 's avonds kunt u het beste bellen. Met Nederland is het tijdsverschil 7 uur later. Tijdens kantooruren en vroeg in de avond staan de satellieten op Jakarta gericht.

Tot slot

Gedenk ons in jullie gebeden. We zijn dankbaar voor de hulp die we van jullie ontvangen. Dat God ook met jullie zal zijn.

Groeten namens het team,
Marion en Bill Sommer.

LET OP, belangrijke mededelingen:

- NB.1** *We vinden het fijn u te kunnen vertellen dat het kindertehuis "Pengharapan" / Sumba Mission nu officieel een project is van de **SDOK** (Stichting De Ondergrondse Kerk) te Gorinchem. Hierdoor **verandert het bankrekeningnummer** waarop de u uw gift kunt storten, zie onderaan deze brief. Samen met de SDOK zijn we in staat om meer bekendheid te geven aan het project. Ook kunnen zij helpen bij het werven van gelden t.b.v. grotere projecten (vervangen van de auto, uitbreiden kindertehuis, realiseren voorraadkelder t.b.v. water e.d.). Maar, ook uw steun blijft hard nodig om het "dagelijkse leven" in het kindertehuis door te kunnen laten gaan!*
- NB.2** *Ook willen wij u nog vertellen dat in de GezinsGids van 10 juni 2004 een artikel komt over het Sumba Mission Project.*

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 of Bankrek. 3852.87.445
t.n.v. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven

website: <http://home.filternet.nl/~sumbamission> e-mail: sumbamission@filternet.nl