

TanaBananas Sumba Mission Project

Zendingsproject van Bill & Marion Sommer

Nieuwsbrief oktober 2004

Lieve Sumba Mission vrienden,

Terugblik

Voordat we deze nieuwsbrief gaan schrijven denken we altijd aan de achterliggende periode. Het eerste waar we aan moesten denken, was dat we nog steeds in staat zijn om dit werk te doen op Sumba. Het is genade van God om dit werk te mogen doen. Hij, onze Schepper en Onderhouder, geeft ons deze kostbare genadetijd. En we weten dat ons leven hier op aarde kort is. Misschien denkt u, dat weet ik wel. Maar leven we ook met deze gedachte? Het antwoord is denk ik: nee. Elke dag kan God ons voor Zijn troon roepen. Meestal leven wij voor de dag van morgen, maar God zegt: "Vandaag, heden, als je Mijn stem hoort".

We hebben veel gereisd nadat ik (Bill) een galblaasoperatie heb gehad op Singapore. Afgelopen dinsdag keerden we terug uit Afrika. Hier waren we 12 dagen bij onze zoon Eric en zijn gezin. Ze namen ons mee naar het Drakengebergte. Het was een ware oase om daar te zijn. Het is dan zo moeilijk om je te realiseren dat er zoveel oorlog en ellende is in deze wereld. Bijna alle landen hebben Gods woorden naast zich neergelegd en we kunnen het resultaat daarvan zien. Maar waar horen we dat het de mensen brengt tot God?

De kinderen in het tehuis zijn onze vreugde. We zien ze weer gezond worden en ontwikkelen. Dit zien we ook bij de kinderen die de zondagsschool bezoeken. Ook komen er kinderen naar de kerkdiensten om te zingen en om verhalen uit de Bijbel te horen.

Na mijn operatie sprak ik 1 à 2 x op een zondag in de diensten. Nu ik weer op krachten ben gekomen, wil ik ook weer in het andere dorp het Woord van God brengen.

Samenwerking met de regering

We zijn nu bezig om een nieuwe kliniek te bouwen voor de regering. Wij doen het werk zodat ook de lokale bevolking mee kan helpen en de kost kan verdienen. De kliniek komt ook vlakbij het kindertehuis. De oude kliniek die op ons terrein staat, wordt dan van ons. Na de verbouwing kunnen dan de medewerkers van het kindertehuis daar wonen. En in de toekomst kan dan de nieuwe leerkracht hier ook gaan wonen met zijn gezin.

Als dit gerealiseerd is willen we, zo de Heere wil, een bibliotheek gaan bouwen. We hebben van de regering toestemming en medewerking voor dit project. Zij zullen het bekostigen en voor boeken zorgen. Ze willen graag dat de leiding in onze handen ligt. We hopen dat we dan ook een gediplomeerde leerkracht hebben voor de school die hiervoor kan zorgen. We hebben inmiddels al wat boeken verzameld.

Enige maanden geleden hebben we een weg aangelegd vanaf ons terrein tot aan de hoofdweg. Dit is een hele verbetering. Er is genoeg land naast deze weg om allerlei gebouwen neer te zetten bv. een huis voor oudere kinderen en een school voor voortgezet onderwijs. Het is niet toegestaan om huizen langs deze weg te bouwen omdat het land is van de regering.

De regering heeft ook beloofd om de weg te asfalteren naar de vallei maar steeds wordt dit weer uitgesteld. Ook zouden ze de weg naar de stad asfalteren, op die manier zouden we ook sneller in de stad zijn. Nu doen we er 3 uur over om 70 km. af te leggen.

Het onderwijs

Op de laatste vergadering met de regering hebben we het gehad over de mogelijkheden om een privé school op te zetten. We hebben al verschillende keren geprobeerd om het schoolsysteem te verbeteren, maar zonder resultaat. Er is zoveel corruptie in het schoolsysteem, met name in de afgelegen gebieden. Veel kinderen van groep 7 kunnen nog niet lezen. Maar de regering heeft voorgesteld dat wij de leiding op ons nemen van de school. Zij betalen dan de middelen, maar wij de leerkrachten. Want goede leerkrachten verdienen \$ 185,00 per maand.

Leerkrachten voor lagere groepen verdienen \$ 100,00 per maand. We mogen dan ook zelf leerkrachten aannemen.

Dat zal heel moeilijk zijn om goede leerkrachten naar

Sumba te krijgen. Van de 6 leerkrachten die nu in de plaatselijke school werken is er 1 die goed les geeft. We zullen zien wat de volgende vergadering ons brengt. Als er een mogelijkheid is om een eigen school te beginnen, komen er zo'n 125 kinderen onder onze hoede bij. Zij zullen dan christelijk onderwijs ontvangen. We bidden of de Heere ons laat zien welke keuze we moeten maken, een school van de regering of een eigen school.



Het kindertehuis

In het kindertehuis loopt alles goed. Iedereen heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Dit werkt goed en heeft weinig supervisie nodig. De kinderen doen ook hun klusje en weten de regels van het huis. Het is zo fijn te zien hoe ze met elkaar spelen en elkaar helpen.

Hier een leuke anekdote van een van de kinderen, Topan. Topan komt vaak naar ons huis lopen en verwacht dan een snoepje. Op een morgen voor het ontbijt, kwam hij opnieuw naar ons huis. Hij kreeg geen snoepje. Ontstemt liep hij terug naar het kindertehuis en zei tegen een van de leidsters: "Bij opa thuis zijn er geen medicijnen en geen snoepjes". Toen hij zag dat het ontbijt bestond uit rijst (niet zijn favoriete eten), zei hij: "En hier zijn geen snoepjes en geen noodles" (zijn favoriete eten).

Een ander jongetje Kaleb heeft 3 oudere broers bij andere vaders. Zijn oudste broer werkt voor zijn vader en de anderhalf jaar oude Kaleb vergeet nooit om voor zijn broers te bidden voor het slapen gaan.



Medische hulp

Sinds we een vroedvrouw hebben, heeft Marion het wat rustiger. Er waren wel wat ernstige ongelukken met kinderen die brandwonden hadden opgelopen. Een kind had kokend water over zich heen gekregen en haar hele gezicht was een grote blaar geworden. En ander kind had de beide benen verbrand.

Volgende week hoopt Marion met Idi naar Bali te gaan met drie baby's. Zij hebben extra medische verzorging nodig. Yafet is al een keer eerder geweest. De specialist zei dat het niet nodig was maar Yafet heeft problemen met lopen. Het is duidelijk dat hij beugels nodig heeft om zijn beenstand te corrigeren. Nawasti is nog steeds kortademig en krijgt hierdoor ook een achterstand. Kaleb is constant neusverkouden en ademt daardoor door zijn mond. Zijn amandelen moeten er waarschijnlijk uit.

We zijn weer bij Herman geweest in Mawara. Hij is altijd blij om ons te zien. Herman heeft een gezonde tweelingbroer. Hoewel hij 27 jaar is, ziet hij eruit als een kind. Hij denkt dat hij een dier is en wil geen kleding aan. Wilt u voor Herman bidden, dat hij redding mag vinden voor zijn ziel. Bij de Heere is alles mogelijk.

Inmiddels zijn we een week verder. Het was niet mogelijk voor Marion om met de kinderen naar Bali te gaan. Omdat er maandag verkiezingen waren vloog het vliegtuig niet. Woensdag probeerden we het opnieuw maar toen was het vliegtuig kapot.

Vrijdag werd Nawasti erg ziek en moesten we met haar naar het ziekenhuis. Daar moest ze aan het infuus vanwege hevige diarree en Malaria. Dit is vaak fataal voor baby's.

Werkvoorziening

We zijn afgelopen maand ook naar Jakarta gereisd. Daar hadden we gesprekken met de Canadese Ambassade. Zij hebben een programma voor ontwikkeling in arme gebieden gericht op kleinschalige industrie, de C.I.D.A. We zijn bezig met een aanvraag om hiervoor in aanmerking te komen. We willen graag een teenslipperfabriek opzetten. Iedereen loopt hier op teenslippers. Om het aan te vragen moeten er veel papieren worden ingevuld. Over het materiaal dat nodig is, de gereedschappen, het inhuren van iemand die de mensen kan begeleiden enz. Als we toestemming krijgen geeft de Canadese regering \$ 50.000 om alles te bekostigen. Het zal een enorme stimulans zijn voor de mensen in dit gebied.

De mannen die bij ons houtbewerken hebben geleerd, gaan nu hun eigen zaakje beginnen tegenover ons terrein. Onze generator kan zo hun werkplaats en winkeltje voorzien van elektriciteit.

Van de opbrengst van ons winkeltje hebben we een vijver aangelegd met een fonteintje en een waterval. Het ziet er mooi uit met de beplanting er om heen. De mensen genieten ervan.

Vervoer

Toen we in Jakarta waren hebben we rondgekeken naar een nieuwe truck en busje. Een Toyota, 4 wiel aandrijving met een laadbak kost \$15.000 en een Toyota bus met 17 zitplaatsen kost ook zoveel. We hebben bijna genoeg om de truck te kopen, maar er komen ook nog extra kosten bij voordat de truck gebruikt kan worden. Dus we moeten nog even wachten.

Groet

Er is veel werk wat gedaan moet worden. We hopen en bidden dat God ons er de kracht voor wil geven om nog veel jaren dit werk te kunnen doen tot verheerlijking van Zijn Naam. Dat de macht van de duivel verbroken zal worden in dit gebied en veel kinderen en volwassenen gered zullen worden. Wat een wonder zal dat zijn. We danken jullie voor jullie steun en gebeden. Laten we op de Heere vertrouwen in alles wat we nodig hebben.

We willen de geboortedata nog doorgeven van het zendingsteam:

Jo – schoonmaakster	13 jan. 1985	Juni – kinderverzorgster	19 juni 1983
Tuti - lerares	5 febr. 1972	Bill Sommer	24 juli 1937
Renni – winkelhulp	4 maart 1982	Idi – assistent leiding	6 sept. 1974
Lius – klusjesman	23 maart 1977	Anna – schoonmaakster	18 sept. 1987
Marion Sommer	30 april 1937	Christina – hoofd tehuis	28 sept. 1977
Enni – hulp huishouding	8 mei 1980	Lena – schoonmaakster	26 nov. 1984
Hanna – kokkin	7 juni 1983		

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?

Hartelijke groeten van ons allen,
Bill en Marion Sommer

- We willen allen die een gift hebben gegeven, n.a.v. het artikel over het Sumba-project in de GezinsGids, hartelijk bedanken.
- Ook bedanken we de zendingscommissie van de Chr. Ger. kerk te Meerkerk die een deel van de opbrengst van de zendingsmarkt gegeven hebben.
- De basisschool De Rank uit Schoonhoven heeft voor een half jaar het zendingsgeld gespaard voor het kindertehuis, heel erg bedankt.
- Dankzij uw steun, op welke wijze dan ook, kunnen de kinderen en mensen van Tanabanas geholpen worden.

De gevers, n.a.v. het artikel in de GezinsGids, sturen wij éénmalig de nieuwsbrief toe.

Wilt u voortaan de nieuwsbrief blijven ontvangen, per post of per e-mail, dan kunt u dit aanvragen via onderstaand adres.

Bill Sommer hoopt de eerste twee weken van **maart 2005** Nederland te bezoeken. Wilt u in uw gemeente, vriendengroep of op school hem uitnodigen, dan kunt u met ons contact opnemen.
Met behulp van een dvd-presentatie kunnen wij u meer laten zien over het Sumba-mission project.

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 of bankrek.nr. 385287445 t.n.v. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven
website: <http://home.filtnet.nl/~sumbamission> e-mail: sumbamission@filtnet.nl