

# Tanabanas Sumba Mission

Zendingsproject van Bill & Marlon Sommer

Nieuwsbrief juli 2005

Lieve Sumba Mission vrienden,

De tijd vliegt, vooral als je druk bezig bent. Het is dus weer tijd om wat te vertellen wat heeft plaatsgevonden sinds onze laatste nieuwsbrief. Dankzij Gods genade gaat het allemaal goed hier. Er zijn geen ernstige zieken in het kindertehuis. Er zijn wel kinderen die griep hebben of verkouden zijn, en sommige hebben malaria.

## Kindertehuis:

Er hebben ook wat veranderingen plaatsgevonden onder de medewerkers. Tuti, onze kleuterjuf vertrekt volgende week. Zij heeft een 6 jarige zoon op Java. Hij woonde door omstandigheden bij haar ouders maar haar schoonzus, die moslim is, heeft hem in huis genomen om hem ook als moslim op te voeden. Tuti wil weer voor haar eigen zoon zorgen en keert terug naar haar ouders. Ze vindt het niet leuk om ons te verlaten maar ze heeft geen andere keus.



## Kerkbouw:

In Waipenjalu is een klein kerkje gebouwd. Het dorpje is zo'n 12 km. van Tana Mbanas. In december 1999 zijn we met kerkdiensten begonnen in dit dorp. Er woonde toen 1 christen. Zijn broer was nog een Marapu ( een animist = vereert voorouders). Deze animist kwam altijd naar het huis van zijn broer om de diensten bij te wonen. Na een tijdje vroegen we hem of hij geen christen wilde worden. Maar dan zei hij: "Al mijn kinderen mogen christen worden, maar ik blijf in het geloof van mijn voorouders." Deze man is nu gedoopt en is een trouw kerkganger. Hij wil zelf zijn huis naast de kerk bouwen zodat hij het kerkgebouw kan onderhouden. Toen we de kerk aan 't bouwen waren, kwam hij elke dag langs. Het kerkje is gebouwd van bamboematten. Dit laat de lucht circuleren en zo blijft het aardig koel binnen. Het ziet er heel knus uit en heeft een mooie preekstoel en echte kerkbanken. Dit alles gemaakt door de lokale bevolking. Het dak is bedekt met tin. Er zit zelfs glas in de ramen. Alleen kunnen de mensen niet meer naar buiten spugen. Dit gebeurt namelijk als de mensen seri

kauwen. Het gebouw is 6x12 meter plus een consistorieruimte. Dit kerkje is op een hoge heuvel gebouwd en je ziet van ver het gebouw al staan. Het heeft een prachtig uitzicht. De gemeenteleden zijn trouw. Er komen zo'n 20 volwassenen en 30 kinderen. De mensen zijn erg blij met het nieuwe kerkgebouw.

We zijn ook begonnen om het kerkje in Tana Pahit op te knappen. Het lijkt nu meer op een schuur. Van binnen en van buiten is het nu geverfd en er zijn ramen geplaatst. De marapu toren is verplaatst zodat het nu meer op een kerk lijkt. Er moest wel het nodige gepraat worden om de toren te verplaatsen want de mensen zijn erg gebonden aan hun heidense tradities. Maar uiteindelijk vonden ze het goed. Ze wilden eerst ook niet hun eigen kerk opknappen maar nu komen ze elke dag meehelpen.

In de toekomst hopen we nog een klein kerkje te bouwen zo'n 5 km. verderop. Maar eerst is het kindertehuis aan de beurt. Het huis is vol, baby's nemen niet zoveel plaats in maar baby's worden groter. We willen gaan aanbouwen.

En als de Heere voorziet in een nieuwe onderwijzer willen we graag onze eigen school bouwen. Maar een school bouwen zonder onderwijzer heeft geen zin.

De groep timmermannen zijn nu een kamer aan de vroegere kliniek aan 't bouwen. De kliniek is nu een huis voor gasten en medewerkers. Het kantoor is nu in onze woonkamer. Maar we hebben meer kasten nodig maar daar is geen ruimte voor. Het zou fijn zijn als we onze woonkamer weer voor onszelf hebben.

## Nieuwe truck:

En het grote nieuws is dat we een nieuwe truck hebben gekocht!!! Een Ford Ranger pick-up, 2002 model met 35.000 km met een dubbele cabine en 4x4, wat noodzakelijk is hier. Er is nu veel ruimte om boodschappen mee te nemen. Er zijn 6 zitplaatsen. Ook zit er airco in zodat we niet met een laag stof bedekt worden. Vandaag zijn Marion en ik naar de stad geweest om de wekelijkse boodschappen te doen. We konden alles in een keer meenemen. 200 kilo rijst, 100 kilo suiker en al de dozen met melk, voedsel, groente. Meestal kopen we ook gas in om in onze kleine winkel te verkopen voor de bromfietsen. Maar benzinevoorraad is een groot probleem geworden. De regering exporteert zoveel olie zodat er te weinig overblijft in eigen land, vooral hier op Sumba. Bouwprojecten stoppen vanwege gebrek aan olie. We zijn naar de politie geweest om te kijken of we een speciale vergunning konden



krijgen voor diesel. Geen diesel betekent geen elektriciteit op Tana Mbanas. De generator draait nl. op diesel. We hebben een brief nodig van de politie en een speciale vergunning van de gouverneur. We wachten hier nog steeds op. Als we de vergunning krijgen mogen we steeds 1000 liter kopen. Maar i.p.v. zoals voorheen vrachtkosten te betalen over 6000 liter moeten we nu over 1000 liter vrachtkosten betalen. We hebben nu nog genoeg diesel voor een maand elektriciteit.

We willen u (nogmaals) heel hartelijk bedanken voor al de giften die het mogelijk maakten om de truck te kopen. De totale kosten inclusief het vershippen, belastingen, en kenteken zijn € 17.000. Alleen hartelijk bedankt!

#### **En verder...:**

Plaatselijk gebeuren er nog steeds dingen die ons verdriet doen. Een 4 maanden oude baby werd ziek en de Dukun (medicijnvrouw) kwam maar kon het kind niet helpen. De ouders mochten onze hulp niet inroepen. En de ouders volgden dit advies op, wat ook de Adat (traditie) is en enkele dagen later overleed de baby. We voelen ons zo machteloos in zulke situaties.

De kliniek is weer leeg. De verpleegster van de regering, Elsi is vorige week getrouwd. We waren uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen. Dit duurt 2 dagen. We gingen er heen om onze belangstelling te tonen maar de mensen begrepen dat we niet de hele nacht opleven om feest te vieren. De bruidegom moet in haar eigen huis blijven en mag de festiviteiten niet bijwonen. Er werden heidense dansen uitgevoerd. Ze zijn nodig om de boze geesten te verdrijven. Terwijl deze familie een christenfamilie wordt genoemd. Het is zo moeilijk om tegen het occultisme te strijden.

Er is ook enige opwinding op ons terrein. Er is een zieke man die achter de vrouwelijke medewerkers zit. Hij wordt steeds gevaarlijker en hij draagt een groot kapmes. De politie wil niet ingrijpen omdat er nog niets is gebeurd. Dus nu zijn er drie mannen die de wacht houden 's nachts want dan wordt hij actief.

Meneer Oni overleden. Hij was een van de mannen die in 1964 de kerk in Tana Mbanas heeft opgericht. Hij is 82 jaar oud geworden. Ik was gevraagd om de dienst te leiden omdat er geen dominee aanwezig was. Meneer Oni was een belangrijke man in de gemeenschap. De begrafenis werd daarom uitgesteld zodat al zijn vrienden en familie van ver konden komen. Het lichaam lag al die tijd in het huis en de geur was niet te verdragen. De dienst zou om 2 uur beginnen bij het huis van de overleden man. Maar toen we er kwamen waren ze net klaar met het slachten van de koe. Het vlees moest ook nog gekookt en gegeten worden. Er kwamen veel mensen en zo konden veel mensen het Woord van God horen, wat velen nog nooit hadden gehoord. De Heere gaf ook de vrijmoedigheid om te spreken. Na de dienst gingen we naar de plek waar het meneer Oni begraven zou worden. Het was 4 km. verderop. Zijn vrouw reed met ons mee en weeklaagde de hele weg naar de begraafplaats. We keken van ver toe omdat de geur niet te verdragen was. Deze christen werd begraven volgens de Adat met heidense gewoontes.

De vader van 2 kinderen uit het kindertehuis, Jan en Eldi, is ernstig ziek met tbc. We brachten hem naar het ziekenhuis waar hij een week verbleef. Vanmorgen kwamen de verpleegsters van Lenda Wacu. Zij deelden medicijnen uit tegen tbc, het was gratis. Maar de vader van Jan en Eldi wilde niet naar het hoofd van de kliniek gaan om speeksel voor de tbc test te geven. Wij geven hem nu geen geld meer voor medicijnen omdat hij die gratis kan krijgen bij de kliniek.

#### **Bezoek:**

Jessica en Marianne, de twee Hollandse studenten zijn inmiddels weer teruggekeerd naar huis. Ze hebben 2 maanden in het kindertehuis geholpen om ervaring op te doen. Onze kleinkinderen uit Africa, Alida en Christina, zijn ook alweer op de terugreis.

Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in Tana Mbanas. Het is 34 graden overdag met koele nachten, wat erg plezierig is.

#### **Groet en voorbede:**

Zoals we hier leven op Sumba merken we hoe bevoorrecht we zijn als we in het rijke westen leven. Al deze zegenen geven ons ook verantwoordelijkheid. "Van hen die veel ontvangen hebben zal ook veel gevraagd worden." Dat God ons een dankbaar en nederig hart zal geven zodat we goede vruchten zullen voortbrengen voor de Heere.

Gedenk de mensen hier in uw gebeden, dat het Woord van God een zegen zal zijn in hun leven. En bid voor ons. Dat we in al onze noden voorzien zullen worden en dagelijks kracht en gezondheid zullen krijgen om dit werk te kunnen doen.

De Heere zegent u allen en ontvang de hartelijke groeten van het team, de kinderen en Marion en Bill Sommer



U kunt een kind van het kindertehuis sponsoren.  
Bel de SDOK 0183-561186 en vraag naar Alexander Bikker. Hij zal u dan verder helpen!

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op  
**Giro 249300** t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. **Sumba Mission**, projectnr. **8180**  
correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven  
website: <http://home.filtnet.nl/~sumbamiission> en [www.sdok.org](http://www.sdok.org) e-mail: [sumbamiission@filtnet.nl](mailto:sumbamiission@filtnet.nl)