

# Tanabanas Sumba Mission

Zendingsproject van Bill & Marion Sommer

Nieuwsbrief September 2005

Beste Sumba Mission Vrienden,

We vinden het fijn om weer een nieuwsbrief aan u te schrijven over het werk hier op Sumba.

De winter, of te wel het droge seizoen, is bijna voorbij en we hopen en bidden dat het regenseizoen spoedig wil starten. De meeste rivieren en beken zijn droog en zelfs de waterstand in de grote rivieren is laag. Er is van de week ten westen van ons wat regen gevallen maar niet in TanaMbanas. Soms begint het pas met kerst hier te regenen. De mangobomen die we 5 jaar geleden hebben geplant bij ons huis, staan volop in bloei. De bloesem van de avocado en sinaasappelbomen laat nog even op zich wachten. Als de regen te laat komt zullen de vruchten niet ontwikkelen. De ananas groeit ook. Dit is een sterke plant en kan veel droogte hebben.

## Het kindertehuis

De Heere heeft ons de afgelopen periode opnieuw gespaard en er zijn weer enkele kinderen in het tehuis opgenomen. Enige weken geleden kwamen de ouders van Samuel (een jongetje in het tehuis) met een 3 weken oude baby, Marce. Marce leed al aan ondervoeding. De 2 vorige baby's van deze ouders zijn overleden aan ondervoeding en we waren bang dat het opnieuw zou gebeuren met Marce.

De ouders wilden nog een week wachten of ze Marce nu wel of niet zouden geven. Maar Marion was bang dat deze baby de volgende week niet zou halen en de ouders gaven toen toestemming en gaven Marce aan ons. Marce groeide de eerste twee weken 1,7 kilogram. Haar moeder kwam maar 1 keer op bezoek om haar baby te zien.

Op een morgen om 5:30 uur kwam er een 15 jarig meisje, Nuri, naar ons huis. Ze was van huis weggelopen omdat haar vader haar sloeg. Ze wilde graag naar de highschool. Bill ging met Nuri terug naar haar huis om met haar vader te praten. De vader zei dat hij haar niet sloeg, hoewel ze onder de blauwe plekken zat. Uiteindelijk gaf hij toe dat ze verder mocht leren. Nuri is zo blij, want nu wordt ze niet met haar 15<sup>e</sup> uitgehuwelijkt. Ze woont nu bij vrienden in Waingapu en gaat daar naar school.

Een week later toen Marion in de stad was bij een internetcafé, vroeg de eigenaar of ze een 6 maanden oude baby Stacy in het tehuis wilde opnemen. Stacy's moeder is alleenstaand en is op zoek naar werk om in hun onderhoud te voorzien. Marion zag dat de moeder geen afstand van het kind wilde doen en vroeg haar om te wachten met het nemen van een beslissing tot ze de volgende keer in de stad zou zijn. We konden de moeder, ze heet Anas, vragen om in het kindertehuis te werken en zo kon ze ook bij haar kind blijven. Er is genoeg werk voor Anas nadat er twee meisjes weg zijn gegaan. Het ging bij de vertrokken meisjes niet om het loon zeiden ze, maar een andere reden werd niet genoemd. Idi dacht dat het was omdat ze van een hogere kaste waren en geen slavenkinderen wilden helpen. Zo kookt onze kokkin Hannah nu 3x per dag voor ca. 60 mensen. Anas helpt Hanah in de keuken en ze vertelde me dat ze zo blij is dat ze hier is. Het is een bijzondere zegen dat de tien medewerkers zo goed met elkaar kunnen opschieten.



Yati (zie foto), een van de kinderen liet ons heel erg schrikken. Marion en ik waren in de stad toen we een telefoontje kregen dat Yati heel zwak van school was thuisgebracht. Ze heeft suikerziekte. Marion gaf instructies wat er gebeuren moest. Eerst leek het niet zo ernstig maar tegen 20:00 uur durfde Marion haar niet alleen te laten en met Juni reed ze naar het ziekenhuis in de stad. Toen ze daar aankwamen was Yati inmiddels in shock en in levensgevaar. In het ziekenhuis weten ze niet echt wat een noodtoestand is. We moesten wachten tot iemand met wat snijwonden geholpen was. Toen werd Yati aan het infuus gelegd maar de elektriciteit viel uit. Daar zat iedereen in het donker. De batterijen van de zaklantaarns waren bijna leeg. Wij hebben standaard zaklantaarns bij ons en Marion gaf het aan de dokter maar hij wilde niet werken tot de elektriciteit weer aanging. Na 20 bange minuten ging het licht weer aan. Marion kwam erachter wat er met Yati was gebeurd. Yati had een grote hoeveelheid gefrituurde bonen op. Er zit heel veel olie in wat Yati met haar suikerziekte niet mag. Het kostte bijna haar het leven. Het is een wonder dat ze nog in leven is met haar hoge suikerstanden.

Verder gaat het met de andere kinderen, tot onze blijdschap, goed.

## Het onderwijs

Christine, de manager van het kindertehuis, is voor 2 weken naar Medan op Sumatra. Ze is ook op zoek naar een onderwijzer en een medewerker voor op het kantoor. Een onderwijzer werd niet gevonden maar haar nicht Martina wilde meekomen om op kantoor te werken en met de kinderen bezig te zijn.

Dit brengt ons op ons schoolprogramma. Al eerder heb ik u geschreven dat de school van de regering ver beneden niveau is. Kinderen in groep 7 hebben moeite met lezen of kunnen nog niet lezen. Op dit moment zijn er 8 leerkrachten voor de school maar er komen er maar 2 of 3 opdagen. Dan moeten de kinderen in de tuin van de leerkracht werken terwijl de leerkracht voor de school zit. En de oudere meisjes moeten voor hen koken. Gemiddeld wordt er niet meer dan 3 uur lesgegeven per dag.

We hebben al zo vaak geprobeerd om de leerkrachten te helpen en hen te bemoedigen maar zonder resultaat. Ze hebben een contract van de regering en kunnen niet ontslagen worden, zelfs als ze niet komen opdagen. En toch worden ze volledig uitbetaald. Dus waarom zou je werken.

### **Nieuwbouwplannen voor schoolgebouw**

Wat kunnen wij in zo'n situatie doen? We zijn begonnen met het geven van extra lessen aan de kinderen die naar school gaan. Maar dat is geen goede oplossing. Het is onze wens om een christelijke school te beginnen. Met name omdat er 20 kleuters van het tehuis bijna naar school moeten. De zeven oudste kinderen gaan al naar school. Zodra we een onderwijzer hebben, kunnen de oudste kinderen les krijgen in het kantoor van het tehuis. Alles is al klaar: kasten, tafels en bureau (gemaakt door de lokale bevolking) de schoolborden hangen er al en de lesmaterialen liggen in de kasten klaar. Er is ook al een ontwerp klaar voor het bouwen van het schoolgebouw incl. een woonruimte voor de onderwijzer en een bibliotheek. De klaslokalen worden voorzien van airconditioning zodat er ook 's middags lesgegeven kan worden.

### **Uw steun is nodig**

We zien er naar uit om met de bouw van de school te beginnen en daar hebben we jullie steun voor nodig. Uw steun is nodig om dit belangrijke schoolproject te financieren. Het gebouw zal, als de Heere het wil, gebouwd worden op onze de grond van onze stichting. De totale oppervlakte van deze grond is 2 hectare.

Dit hele project kost ongeveer \$ 55.000,00. Als ik het zelf kan bouwen zal het minder kosten maar de prijzen stijgen hier dagelijks. De prijs van staal en hout zijn verdubbeld ook omdat de olieprijs omhoog zijn gegaan. Er is hier een groot tekort aan benzine. Pas waren we in de stad en we konden nergens benzine kopen voor de terugreis. Gelukkig waren er vrienden die ons 5 liter hebben geleend zodat we naar huis konden rijden.

Als we kijken naar al het werk wat tot nu toe hier is gedaan, merken we dat onderwijs aan de kinderen heel belangrijk is en we bidden of God er zijn zegen over wil geven. We vragen om jullie steun, we begrijpen dat er veel plaatsen zijn en dat veel mensen in nood zijn. Maar we geloven dat God ons naar Sumba heeft gebracht om de honderden kinderen te helpen. We weten ook dat zonder God niets gedaan kan worden. Voordat we naar Sumba gingen heeft God het ons duidelijk gezegd: "Wees niet bang want Ik zal je helpen". Met deze vrijmoedigheid in ons hart vragen we jullie hulp. Vorig jaar ontvingen we al voor het schoolproject \$ 4000,00. Hiervan is het hout voor o.a. de meubels gekocht.



Voordat we naar Sumba gingen heeft God het ons duidelijk gezegd: "Wees niet bang want Ik zal je helpen". Met deze vrijmoedigheid in ons hart vragen we jullie hulp. Vorig jaar ontvingen we al voor het schoolproject \$ 4000,00. Hiervan is het hout voor o.a. de meubels gekocht.

### **De kerkopening in Tana Pahi**

Voor onze voedselvoorraad kochten we 100 kippen. Het probleem was alleen dat de vriezers te klein zijn. Daar kunnen ongeveer 50 kippen in. Dus hebben we veel kip gegeten. Een lekkernij voor de kinderen. En we gaven aan de timmermannen een kip mee voor thuis. Ze waren er zo blij mee. Ze nodigden hun vrienden en bureu uit en hadden feest terwijl ze de kip verdeelden. Dat was goed om te horen. De mannen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de kerkbanken voor de nieuwe en opgeknapte kerkgebouwen. De kerk in Tana Pahi is veranderd van een stal in een net kerkgebouw. De preekstoel is door Martinus gemaakt. De mensen in Tana Pahi zijn zo arm.. Het is de gewoonte hier dat er een maaltijd wordt klaargemaakt voor al de gasten. We kwamen rijst en groente brengen voor de kerkopening en de mensen zaten in het donker in het kerkgebouw. Ze hadden geen geld om kerosine te kopen om de olielampen aan te steken. Ze hadden geen water om de rijst en de groente te koken. Dus reed ik terug naar TanaMbanas en vulde al hun jerrycans met water. De volgende morgen reed ik naar Soru over gevaarlijke wegen om de dominee op te halen die de dienst zou leiden. Na de dienst en maaltijd heb ik hem weer thuis gebracht.

De mensen gaven nog een groot stuk vlees aan Christine mee voor het kindertehuis. Ze dacht dat het geitenvlees was. Maar het bleek paardenvlees te zijn. We hebben het op een speciale manier gebakken en het smaakte best goed en de kinderen vonden het lekker.

### **Groet uit Sumba**

In september zijn we voor 3 weken in Afrika om onze zoon Eric te ontmoeten. Hij stuurt ons elk jaar een ticket. We bidden of God ons een veilige reis geeft.

We bidden ook of God het werk zal gebruiken en zal zegenen om Zijn heilige Naam te verheerlijken. Dat veel mensen en kinderen gered zullen worden. Bid voor hen!

Ontvang onze dank voor al jullie steun en gebeden voor ons werk hier op Sumba. Dat God jullie zal zegenen.

De hartelijke groeten van ons allen hier op Sumba.

Marion en Bill Sommer

***U kunt een kind van het kindertehuis "Pengharapan" (Hoop) sponsoren.  
Bel de SDOK 0183-561186 en vraag naar Alexander Bikker, hij kan u meer vertellen.  
Help Bill en Marion Sommer helpen!***

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300  
t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180  
correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven  
website: <http://home.filternet.nl/~sumbamiission> en [www.sdok.org](http://www.sdok.org) e-mail: [sumbamiission@filternet.nl](mailto:sumbamiission@filternet.nl)