

Tana Banas Sumba Mission Project

Zendingsproject van Bill & Marion Sommer

Nieuwsbrief oktober 2005

Lieve zendingsvrienden,

Verzoek

Dit is een speciale brief met een verzoek om financiële hulp. Het is namelijk zo dat de fondsen op raken om de kinderen eten te geven en de medewerkers te betalen. Het zijn moeilijke tijden voor ons maar we weten en vertrouwen dat de Heere altijd voorziet in onze noden zoals Hij altijd al heeft gedaan sinds de tijd dat we hier gekomen zijn.

Het kindertehuis

Verleden week gingen we met drie kinderen naar het ziekenhuis naar de andere kant van het eiland. Yati, die lijdt aan suikerziekte, is onze grote zorg. Ze is bijna weer volledig blind. Yafet gaat misschien naar Jakarta waar ze een speciaal programma hebben voor zijn loopprobleem, dit is kosteloos. We bidden of God dit wilt zegenen zodat Yafet goed leert lopen.

Veel van de kinderen hadden hoge koorts maar geen andere symptomen. Samuel is ook enige dagen in het ziekenhuis geweest vanwege zijn malaria. Maar nu gaat het weer goed.



Zondagsschool

Er komen steeds meer kinderen naar de zondagsschool. Omdat ze honger hebben krijgen ze brood en vitamines maar ze horen ook het kostbare Evangelie, leren teksten en liederen. Helaas is er geen geld meer om ze nieuwe kleren en een zakje snoep te geven zoals in voorgaande jaren met kerst.

Nieuwe gouverneur

Enkele weken geleden hadden we een ontmoeting met de nieuwe gouverneur. Hij was erg behulpzaam en geïnteresseerd in ons werk hier in Tana Mbanas.

De gouverneur heeft ook beloofd om de elektriciteitsdraden vanaf ons terrein door te

trekken naar de openbare school en de marktplaats. Zo kunnen we ook de kerk 's avonds gebruiken.

Het is elke keer weer fijn om naar de nieuw gebouwde kerken te gaan. En om gewoon op een bank te zitten en niet bang te hoeven zijn er door te zakken. Dat overkwam me een keer toen ik achteroverleunde op een stoel en de hele rugleuning eraf brak.

De weg zou geasfalteerd worden maar dat is opnieuw uitgesteld. We maken er tegenwoordig maar een grapje van. Ze beloofden de nieuwe weg voor september maar ze zeiden niet in welk jaar.

Nieuwbouw school

We hebben toestemming gekregen om een eigen christelijke school te bouwen. Het zal een "Plus" school genoemd worden. We willen de leerlingen zelf selecteren gebaseerd op hun leermogelijkheden. Op deze manier zitten we de openbare school van de regering niet in de weg. Er zijn twee nieuwe leerkrachten in Kupang (naburig eiland) die hierheen willen komen om les te gaan geven. We moeten nog een gesprek met hen hebben als we deze maand naar Kupang gaan voor ons visum.

Verlenging visa

We zijn ook bezig om ons visum (kitas) te verlengen. Onze paspoorten werden opgestuurd naar de immigratiedienst met al de benodigde papieren. Het zou 3 oktober klaar zijn. Daarna moest het naar Kupang worden gestuurd voor nog 10 dagen. Toen hoorden we dat er nog een ander papier nodig was. De broer van Christine gaat er nu achterheen maar nu moeten we extra betalen anders is het paspoort niet klaar voordat Bill naar Nederland gaat. Ook hierheen moeten we op de Heere vertrouwen.

De watervoorziening

De velden zijn erg droog meer dan andere jaren en de waterstand van onze bron is zo laag dat we een aantal weken geen water aan de mensen konden geven. Lius controleert zorgvuldig de waterstand en als het boven de 30 cm is, kan hij een emmer water per persoon uitdelen.

De regering boorde een nieuwe put achter de nieuwe kliniek maar hebben het niet afgemaakt omdat ook zij geen geld hadden om een pomp te plaatsen en een watertoren te bouwen als reservoir. De regering heeft nu beloofd dat het volgend jaar komt.

Stijging olieprijsen

Ook wij merken dat de olieprijsen omhoog zijn gegaan. De prijs voor de diesel die we nodig hebben voor de generator en truck is scherp gestegen. Zes jaar geleden konden we de truck vullen voor 19.000 rupiah. (10.000 rupiah is ongeveer 1 euro). Deze week was dat 150.000 rupiah. We zijn blij dat de nieuwe truck veel minder verbruikt dan de oude truck deed. Afgelopen maand was het moeilijk om aan diesel te komen, zelfs voor de truck. Rond middernacht staat er al een rij voor de tankstations en dan maar hopen dat er genoeg is. We stonden eens in de rij en waren bijna aan de beurt toen de diesel op was. We hadden nog net genoeg om thuis te komen.



De corruptie is ongelofelijk. Afgelopen maand, voordat de olieprijs omhoog ging, betaalden we voor de 1500 liter diesel die we elke maand krijgen toegewezen. Je moet namelijk een dag van te voren betalen. Maar toen we die dag kwamen werd ons verteld dat we volgende week terug moesten komen. Na een week werd ons gezegd dat de prijs was gestegen van 2100 rupiah naar 5300 rupiah. En we moesten eerst bijbetalen voordat we de diesel kregen. Christine heeft heel wat afgebeld en gefaxt maar toch zijn ze met het extra geld er vandoor gegaan.

Topan

We eindigen met een grappige opmerking van één van de kinderen van het kindertehuis: Het was weer tijd om de haren te knippen voor de jongens maar de drie jaar oude Topan wilde niet dat zijn lange krullen afgeknipt werden. Hij zei: "Dan zal ik niet zo sterk zijn als Simson".

We danken u voor uw voortdurend gebed en steun.
Ontvang onze groeten in Christus,

Bill en Marion Sommer en medewerkers.

Bill Sommer hoopt van 3 nov. tot 24 nov. in Nederland te zijn. Er worden op verschillende plaatsen presentaties gehouden o.a. in: Werkendam, Ameide, Meerkerk, Bennekom en Waddinxveen. U bent van harte welkom op 15 nov. in Waddinxveen, Gebouw De Staring, Staringlaan 19-01, 2741 GC.

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180
correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven
website: <http://home.filternet.nl/~sumbamiission> en www.sdok.org e-mail: sumbamiission@filternet.nl