

Sumba Mission Project

Nieuwsbrief februari 2006

Beste Sumba Mission vrienden,

Vertrouwen

Vandaag moet ik wat tijd vrijmaken om deze nieuwsbrief te schrijven. De Heere spaarde ons en voorzag in al onze dagelijkse behoeften. Elke keer weer opnieuw ervaren we dat de Heere weet wat we nodig hebben en ook de tijd bepaald wanneer wij het nodig hebben. Wat moeten we leren om geduldig te zijn en te vertrouwen op God.

Het Evangelie mag verkondigd worden in de kerken. De laatste paar weken ging het over de "Deur van hoop" in een vallei van dood en moeite uit Hosea 2: 14 en 15. Een woestijn en geen hoop om er ooit uit te komen. Toch opent God een deur van hoop voor een verloren zondaar. We spraken ook over de Samaritaanse vrouw. Jezus moest erheen gaan omdat Hij wist dat er een vrouw was die wist dat Hij de deur was maar ze wist niet dat het Christus was. Ze was vervuld van verwachting maar toen Jezus voor haar stond, kende ze Hem niet. Jezus maakte zich aan haar bekend en zei: "Hij die met je spreekt is het". Dit zegt Jezus ook elke keer weer tot ons als we uit de Bijbel lezen. De vraag is: verwachten wij Hem? Hebben wij Hem nodig? En gehoorzamen wij Hem?

Uitbreiding kindertehuis "Pengharapan" (Hoop)

We zijn druk bezig met de uitbreiding van het kindertehuis, 20 slaapkamers, een grote keuken en nog een wasruimte. Het wordt in een U-vorm gebouwd met in het midden een aula. Onder de aula komt een groot waterreservoir. Dit kan 670.000 liter regenwater bewaren.

We hopen dat dit in het volgende regenseizoen gevuld wordt. Als er minder regen valt, zoals vorig jaar, kunnen we het bijvullen vanuit de waterbron omdat de grondwaterstand hoger is. Dit zal dan genoeg water zijn voor het kindertehuis tijdens de droge periode van 8 à 9 maanden. Water is nog steeds een kostbaar bezit hier. De nieuwe slaapkamers zullen ook hun eigen badkamer hebben. Zodat de rij kinderen voor de drie bestaande badkamers wat korter zal worden.

Deze uitbreiding wordt door ons gebouwd met behulp van de lokale bevolking van Tana Mbanas. Dit zal ook de economie van deze plaats verbeteren.

Het gebouw is van beton, behalve het dak, de deuren en de raamkozijnen. De vloeren worden betegeld. Dit kan goed schoongehouden worden en gedesinfecteerd.

We hopen en bidden dat God zijn zegen geeft over dit werk en dat veel kinderen op zullen groeien in het tehuis en het Evangelie zullen horen. Het is een "kleine deur van hoop" in dit gebied. We bidden dat wanneer deze kinderen op gegroeid zullen zijn en het tehuis zullen verlaten dat ze een goede invloed zullen hebben op de rest van de bevolking. Dit zijn 2400 inwoners waarvan er 800 kinderen zijn. We bidden dagelijks dat de Heere Zijn Naam groot zal maken op deze verduisterde plek.

We ontvingen dit regenseizoen veel meer water dan anders. Dit is fijn omdat we ook veel water nodig hebben om al het cement aan te maken. Een graafmachine kwam om het stuk af te graven waar het waterreservoir komt. Dat was voor de kinderen een belevenis. Ze hebben er de hele dag naar kunnen kijken vanaf de veilige veranda van het kindertehuis.

De chauffeurs slapen in de werkplaats op hun slaapmatjes. Ook zijn er mannen die de wacht houden. We hadden wat problemen met inbraakpogingen. Er zijn 3 jongens die we betalen om de boel in de gaten te houden. Dagelijks werken er hier 30 mannen. Het is de gewoonte hier dat de werknemers 3 maaltijden per dag krijgen. We hebben een schaft keuken gemaakt waar 2 medewerkers de hele dag voor het eten en drinken zorgen. Dit kost per week \$ 250,00.



De materialen voor het gebouw kopen we op Bali of Surabaya. Christina ging naar Surabaya om tegels te bestellen en andere grote materialen. We kunnen het daar voor 75% tot 100% goedkoper krijgen dan op Sumba.

Dit bouwproject wordt bekostigd door EO-Metterdaad (Nederland Helpt). Maar wat betreft vaste kosten van het kindertehuis, eten, medicijnen enz. zijn en blijven we afhankelijk van de giften van onze zendingsvrienden. Het bouwproject vraagt veel organisatie en het neemt al mijn tijd in beslag. Maar God geeft met de kracht om dit werk te kunnen doen.

Boomplantproject

Gedurende de regentijd hebben we ook 2000 bamboescheuten gepoot. We hopen dat God dit zal zegenen en dat de mensen hierdoor een eigen inkomen krijgen in de komende jaren. Van de bamboe kunnen allerlei spullen gemaakt worden en het wordt ook gebruikt om huizen te bouwen.



De kinderen.

Met de kinderen gaat het goed. Er waren voor een poosje wel allerlei infecties. Het leek wel of het in de lucht zat. Ook zijn er weer 2 kinderen bijgekomen, Yuyun van 5 jaar en Ando van 6 jaar. Hun vader liet hun moeder in de steek en nu wil de moeder de kinderen niet meer.

Bezoek uit Holland

Op dit moment hebben we 2 jonge dames uit Nederland die hier 3 maanden mee helpen. Zij zijn onderwijzers en ze zijn een kleuterklas gestart. Ze begeleiden twee Indonesische onderwijzers in het opzetten van een nieuwe methode. Zij zijn een geweldig hulp voor ons.

Er komt in maar nog een bezoeker uit Holland. Ze is vorig jaar ook geweest en had een goede tijd hier.

Marion

Marion is nog in Canada maar hoopt in maart terug te keren met onze zoon Gary en zijn vrouw Ria.

Het is soms erg eenzaam voor me vooral 's morgens vroeg. Dan hadden we altijd onze koffie op de veranda voordat de dag startte en natuurlijk 's avonds. Overdag is het zo druk dat ik geen tijd heb om haar te missen.

Nog een kort bericht van Marion;

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die ons voorziet van medische apparatuur, medicijnen, luiers, plastic babybroekjes. We danken jullie voor alles wat door vrijwilligers wordt gedaan op het thuisfront.

Bedankt, Marion

Ontvang onze hartelijke groeten en we danken jullie voor jullie voortdurende steun en gebed.

Dat de Heere ons allen in zijn genade en gunst mag aanzien en Zijn dierbare zegen zal geven.

Bill Sommer.



U kunt óók een kind sponsoren van het kindertehuis "Pengharapan" (Hoop). Voor € 22,50 per maand geeft u een kind hoop voor een betere toekomst. Stuur een e-mail naar: sumbamission@filtnet.nl of neem contact op met Alexander van de SDOK: 0183-561186

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180 correspondentieadres: fam. C. Bergshoeff, Archimedesstraat 15, 2871 XJ Schoonhoven website: <http://home.filtnet.nl/~sumbamission> en www.sdok.org e-mail: sumbamission@filtnet.nl