

Zendingsproject van Bill en Marion Sommer

Projectnieuws



Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff
Archimedesstraat 15
2871 XJ Schoonhoven
sumbamiission@filinternet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

November 2008

Beste Sumba Mission vrienden

Eind oktober zijn we, na onze bezoek aan Canada en Nederland, veilig teruggekeerd op Bali. Marion en onze dochter Cathy kwamen later op de avond aan. We moesten een paar dagen op Bali verblijven omdat onze vlucht naar Sumba was geannuleerd. We hebben onze tijd doorgebracht met boodschappen doen voor het kindertehuis. Ook hebben we het eiland Bali aan onze dochter laten zien. We zijn op bezoek geweest bij een vrouw en haar familie, die ons 10 jaar geleden om een Bijbel vroeg. We bezoeken haar regelmatig om haar te bemoedigen en met haar te bidden en haar vragen over de Bijbel te beantwoorden.

Welkom op Sumba

We kregen een overweldigend welkom toen we eindelijk op Sumba arriveerden. De kinderen hadden welkomstborden gemaakt en er was een speciale maaltijd klaargemaakt. We kregen veel omhelzingen en kusjes. De dominee van Tana Mbanas kwam ons ook begroeten. Cathy bleef 3 weken op Sumba en we wilden haar van alles laten zien. Onze Hollandse vrijwilligers, Gerrieke en Margriet gingen ook mee. We reisden naar Waikabubak en onderweg stopten we in Anakang om onze nieuwe gouverneur te ontmoeten, dhr. Bintang.

Nieuwe gouverneur

Sumba is nu verdeeld in 4 regio's. We horen nu bij Sumba Tenggara. Dhr. Bintang is verkozen tot onze gouverneur. We zijn erg gezegend met deze man, hij is een oprecht christen. Toen we bij zijn kantoor aankwamen, bleek hij er niet te zijn. Maar we konden wel op hem wachten. Dan zouden we binnengeropen worden. Maar toen dhr. Bintang aankwam en ons zag zitten, kwam hij gelijk naar ons toe, zo blij was hij om ons te zien. Hij wil echt ook Tana Mbanas helpen met elektriciteit, water, het verbeteren van de weg enz. Gouverneur Bintang wil tegen de corruptie vechten binnen het lokale bestuur en wil alles wat in zijn macht ligt gebruiken om een verandering te bewerkstelligen.

Rondrit

We hebben de stad Waikabubak bekeken en zijn toen weer teruggegaan richting Waingapu. Onderweg kwamen we langs het plaatsje Lewa. Daar woont onze adviseur van de landbouw, Made. We vroegen hem advies over welke bomen we het beste kunnen planten in Tana Mbanas. Er is een organisatie in Europa die in ons gebied een kwekerij wil beginnen.

Op onze route hebben we ook een bezoek gebracht aan Atjie, een christin. Zij ondergaat veel beproevingen. We hebben met haar gesproken en geprobeerd haar te bemoedigen.



Alfons

De volgende dag gingen we naar het dorpje Mawara. Daar vonden we een hele zieke jongen, Alfons. Zijn ouders vertelden ons dat ze naar het ziekenhuis waren geweest omdat hij malaria had. Maar de dokters konden niets voor hem doen vanwege de conditie van zijn hart. We hebben met toestemming van de ouders Alfons meegenomen naar het kindertehuis. Daarna zijn we met hem naar het ziekenhuis in Waingapu gegaan. De dokter daar bevestigde dat Alfons een hartoperatie nodig heeft. Ook bleek dat hij tyfus had. Daar heeft hij nu medicijnen voor gekregen. En binnen een week zagen we al vooruitgang bij Alfons.

Christina en Harianti (2 medewerksters) zijn naar Waikabubak gereisd om de vele papieren in te vullen die nodig zijn om toestemming te krijgen voor

een hartoperatie in Jakarta. Papieren van de overheid, van de gezondheidszorg, de dokters, de verpleegkundigen en de gouverneur. De gouverneur beloofde dat de plaatselijke regering de reiskosten naar Jakarta zal betalen. Christina en Harianti gingen met de motorfiets naar het ziekenhuis om hulp te vragen aan de hoofdzuster Cicily. Veel telefoontjes later, lukte het Christina om toestemming te krijgen om Alfons naar Jakarta te brengen voor een hartoperatie. Deze operatie zal helemaal vergoed worden. Ook hierin zien we de hand van de Heere. We bidden dat onze inspanningen gezegend mogen worden tot eer van God.

Terwijl Christina achterop de motorfiets wilde stappen, ontsnapte ze ternauwernood aan een ongeluk. Een andere motorfiets reed recht op de motorfiets af. De bestuurder was gewond en zijn motor kapot. Christina was erg blij dat ze nog niet op de motor zat, toen de aanrijding gebeurde.

Regenseizoen

Tijdens onze eerste zondag kwamen er meer dan 70 kinderen en jongelui om samen bijbelstudie te doen. Na afloop drinken we altijd thee met wat lekkers erbij. Maar toen kwam er een tropische regenbui en iedereen rende naar buiten om ervan te genieten. De thee was vergeten en werd koud.

We hebben afgelopen week al verschillende regenbuien gehad. Binnenkort kunnen de mensen hun maïs gaan planten. De bomen hangen vol met vruchten en ook de lokale bevolking komt hun fruit aan ons verkopen. Dat kunnen we zeker wel gebruiken nu er zoveel monden gevoed moeten worden.

Muziek

Gerrieke en Margriet geven muzieklessen aan alle kinderen die naar school gaan. Er zijn al verschillenden die op een instrument een liedje kunnen spelen. Hopelijk spelen ze goed genoeg om met kerst te kunnen optreden. Gerrieke en Margriet begeleiden ook elke morgen de jongere kinderen met spelen en knutselen.

Gezondheidszorg

Een afvaardiging van het departement gezondheidszorg kwam op bezoek om te kijken hoe ze Tana Mbanas kunnen helpen. Het hoofd van dit departement is een dokter van Sumatra. Zij heet ook Bintang. Ook zij wil graag helpen in dit gebied. Als het allemaal mogelijk is zal er een dokter komen voor 3 keer in de week en een verloskundige voor dit gebied.

Binnenkort zijn er ook verkiezingen voor een nieuwe burgemeester. Met de plaatselijke burgemeester gaat het niet goed. We bidden dat er iemand zal komen die meer actief is en meer kennis heeft. Maar we weten ook dat corruptie een grote rol hierin speelt.

Groeten

In al deze gebeurtenissen mogen we weten dat God met ons is. Ook al zijn er veel zorgen met zoveel kinderen in het kindertehuis om voor te zorgen, niet alleen voor hun lichamelijk welzijn maar ook hun geestelijk welzijn. Wilt u voor ons bidden, voor al deze kinderen, de medewerkster en alle mensen van Tana Mbanas?

We zijn dankbaar voor uw voortdurende steun. Dat de Heere u zal zegenen met Zijn nabijheid.

hartelijke groeten,

Het Sumba Mission Team
Bill en Marion Sommer.



Speciaal verzoek:

Kan iemand ons helpen aan antibacteriële oogdruppels, Tylenol voor volwassenen en aspirines? Heeft u lego-duplo en gebruikt u het niet meer dan vinden we het fijn om deze lego te krijgen.