

Projectnieuws



Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff
Archimedesstraat 15
2871 XJ Schoonhoven
sumbamiission@filtnet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

januari 2009

Beste Sumba Mission vrienden,

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar is weer begonnen en vanuit Sumba wensen wij jullie Gods zegen toe. Zonder zijn zegen zal alles zonder waarde zijn. Dat God u rijk mag zegenen, vooral dat Zijn eeuwige woord in je hart vrucht zal dragen, zodat Hij verheerlijk zal worden en wij gered zullen zijn. God heeft ook een belofte voor ons, als we dit nieuwe jaar beginnen. Het is goed als we deze beloftes elke dag voor ogen houden en ze overdenken. De belofte is uit Psalm 91 : 14 -16. "Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen: Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam". (vers 14) Ik ga niet preken, maar overdenk deze woorden. Zes keer zeg de Heere: "Ik zal". Vrienden, wat een liefde is dit, en wat een waarschuwing ook. We moeten onze liefde aan de Heere geven. En niet onze liefde buiten God zoeken. Daar doen we Hem verdriet mee. Ps. 95:10



School

De laatste 2 maanden zijn we erg druk geweest. De school is geopend en de lessen worden gegeven. Omdat dit allemaal nieuw voor ons is, komt er heel wat bij kijken. Er zijn heel wat bezoeken afgelegd in de stad voor vergaderingen en de benodigde papieren. Elk bezoek neemt 1 of 2 dagen in beslag vanwege de afstand. Op dit moment is het hoofd van de school naar Jakarta. Daar legt ze haar laatste examens af om haar Masters Degree te behalen. Dat betekent ook dat we 2 weken zonder leerkracht zitten. Maar het vordert allemaal wel.

Alfonds

Christina is ook weer terug van Jakarta, waar Alfonds een ernstige hartoperatie onderging. De kosten waren \$15.000 maar dit alles is door de regering betaald. Alfonds verblijft nu tijdelijk in het kindertehuis om aan te sterken. Dit ook om infecties in zijn dorp te voorkomen.

We hebben ook een nieuw meisje gekregen, Anita. Ze is 9 maanden oud en ze weegt 4,4 kilogram. Ze is lichamelijk gehandicapt, haar benen zijn misvormd en ze heeft 16 tenen en 14 vingers. Ze is misschien ook wel verstandelijk niet goed ontwikkeld. Maar ze is een schat van een kind. Ze herkent mijn stem en geeft dan een allerliefst glimlachje als ze ons ziet. Ze is wel erg zwak en ze heeft ook een open verhemelte, waardoor het moeilijk is om haar eten te geven. Ze is ook ondervoed, maar ze reageert goed op de medicijnen en het eten. Haar ziel is voor God van waarde. Dit is een bemoediging voor ons om ons uiterste best te doen om haar te helpen.



Marion

Marion is hier 2 ½ maand geweest en is van de vroege ochtend tot de late avond bezig geweest om te naaien en kleding te herstellen enz. Veel mensen kwamen ook naar haar toe om medische hulp te krijgen. Helaas kreeg ze afgelopen week malaria. Dit was voor haar de eerste keer. Ook kreeg ze cellulitis, wat erg pijnlijk is. Dit is een ontsteking van de dieper gelegen delen van het onderhuidse bindweefsel. Maandag zijn Gary en Carolyn (zoon en dochter) naar Sumba gekomen om met haar naar Canada te reizen. Ik kon niet meereizen omdat mijn verblijfsvergunning in behandeling is. De volgende maand kan ik pas weer het land uit. Inmiddels is Marion veilig in Canada aangekomen en is herstellende.

Het kindertehuis

Met de kinderen in het kindertehuis gaat het goed. Er zijn wel kinderen ziek die malaria hebben, koorts of diarree, maar gelukkig niets ernstigs.

Op school gaat het ook goed met hen. In de toekomst hopen we een bibliotheek te beginnen en een kopieerapparaat te kopen. Het schoolgebouw wordt zo steeds meer ingericht. Hariyanti (de lerares) heeft gesprekken met 2 andere leerkrachten en ze probeert een 6 maanden contract met hen te sluiten. Helaas is Tana Mbanas zo'n afgelegen plek dat maar weinig mensen hier willen werken. Het zou enorm helpen als er 2 leerkrachten ons voor 6 maanden kunnen helpen en dan kunnen wisselen met 2 andere leerkrachten.



Dank en groet

Wilt u aan ons blijven denken in uw gebeden? En onze zorgen voor Hem brengen? En God ook danken, zodat Hij groot gemaakt zal worden en dat mensen tot Hem bekeerd zullen worden. We danken u voor uw voortdurende steun. Met God en uw hulp is al dit werk mogelijk.

We willen ook nog iedereen bedanken die gereageerd hebben op onze oproep voor laptops, medicijnen, kleding, luiers, lego en duplo. Uw betrokkenheid doet ons goed. Heel hartelijk bedankt.

Hartelijke groeten van ons allen,
Bill en Marion Sommer