

Zendingsproject van Bill en Marion Sommer

# Projectnieuws



Lieve Sumba Mission vrienden,

Met dankbaarheid in ons hart mogen we opnieuw een brief aan jullie schrijven. De Heere geeft zijn zegen over alles waar we mee bezig zijn. We hopen dat het ook met u goed mag gaan. Vanuit onze kant zijn er vaak zoveel tekortkomingen. We zijn vaak zo weinig bezig met het leven vanuit Gods wil. Vooral in deze Lijdenstijd waarin we overdenken dat Jezus welbewust op weg ging naar Jeruzalem om Zijn leven te geven als offer voor Zijn kinderen. Wat een borg, Hij zal alles in allen zijn.

**Correspondentieadres:**

fam. C. Bergshoeff  
Archimedesstraat 15  
2871 XJ Schoonhoven  
sumbamiission@filternet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

maart 2009



## Zondagsschool

We bidden dat ons werk hier op Sumba ook een zegen mag zijn voor de vele kinderen, in het tehuis maar ook in de dorpen. Het aantal kinderen op de zondagsschool groeit. De laatste weken komen er zo'n 220 kinderen. En zondagsavond, als er bijbelstudie is voor de oudere jeugd, komen er zo'n 100 jongelui. Dit geeft ons veel vreugde.

## Onderwijs

Het gaat goed met de nieuwe school, hoewel het moeilijk blijft om leerkrachten te vinden. Twee medewerksters volgen nu een schriftelijke lerarencursus via de universiteit. En drie anderen hopen dezelfde cursus in juli te gaan volgen. Ze geven nu les op onze school. Hariyanti, die bevoegd is om les te geven, heeft de leiding, samen met Martina. Christina geeft engelse les en volgt ook een cursus voor leerkracht. Christina is op dit moment in Jakarta en heeft inmiddels een operatie ondergaan. Er is veel kanker in haar familie en daar was ze ook erg bang voor omdat zij klachten had. Er is een grote cyste gevonden, die is verwijderd samen met een eileider. We bidden dat God haar weer nieuwe krachten zal geven.

## Kindertehuis

Het gaat goed met de kinderen. Er zijn geen ernstige zieke kinderen op dit moment. Alleen malaria en diarree steken af en toe de kop op. Ik ben zelf ook herstellende van een malaria aanval gecombineerd met tyfus. Het duurt lang voordat ik me weer fit voel. Anita, die inmiddels 1 jaar is, weegt nog steeds maar 6 kilo. Het gaat wel beter met haar en ze kent mijn stem en ze vindt het heerlijk als er voor haar wordt gezongen. Ze kijkt en glimlacht veel naar de kinderen. Ze is wel in het ziekenhuis geweest omdat ze longontsteking en tbc had gekregen. Ze reageerde gelukkig ook goed op de medicijnen voor tbc. En ondanks alles straalt ze zoveel blijdschap uit. Daar worden we stil van. Wilt u voor haar bidden en voor alle kinderen die we ontmoeten mogen. Dat God zich over hen zal ontfermen.



### Einde regenseizoen

Het is op dit moment verder rustig op Sumba. Er zijn geen bouwprojecten. We zijn nu wel bezig met het onderhoud van de gebouwen en de grond. Er zijn ook schommels gemaakt en ander speeltoestellen voor de kinderen.

Het regenseizoen is bijna weer voorbij. De lucht is donkerblauw en er zijn geen wolken te zien. Gisteren hadden we nog een enorme stortbui wat goed is. We hadden juist 300 mahonie- en teakbomen geplant. Alles is nu zo mooi groen. Wat een contrast met hoe het na 7 maanden droogte zal zijn.

### Canada

Nu Marion in Canada verblijft is het hier wel eens eenzaam. Hoewel ik door zo velen wordt omringd. Maar ik hoop 27 april, zo de Heere wil, naar Canada te gaan zodat we enkele weken samen kunnen zijn. Marion hoopt 30 april haar verjaardag te vieren en op 9 mei hopen wij 50 jaar getrouwd te zijn. Marion kan voorlopig niet terugkomen naar Sumba maar we hebben gelukkig veel telefonisch contact.

### Groet

Dank u wel voor uw brieven en kaarten. Ze zijn erg welkom en versieren nu de muren in het kindertehuis en de wand van mijn kamer.

We wensen u gezegende paasdagen en dat God u mag belonen voor uw zorg en hulp voor al de kinderen hier op Sumba. Hij weet ervan!

Groeten van ons allen,

Marion en Bill Sommer



Wilt u Bill en Marion een kaartje sturen om hen te feliciteren?

Het adres is: **380 Little Lake Road RR#1**  
**NOJ 1PO**  
**Norwich ON.**  
**Canada**  
email: [tanabanas@gmail.com](mailto:tanabanas@gmail.com)

Wilt u de kinderen en de medewerksters in het kindertehuis een kaartje sturen?

Dit kan naar: **Panti Asuhan Pengharapan**  
**P.O. Box 130**  
**Waingapu,**  
**Sumba Tengah**  
**NTT 87100,**  
**Indonesia**