

# Projectnieuws



Lieve Sumba vrienden,

Het is alweer halverwege april en weer tijd om jullie op de hoogte te stellen. Dank jullie wel voor de brieven die we mochten ontvangen. Dat doet ons goed. Hoewel het altijd druk is met het komen en gaan van mensen en het omringd zijn door kinderen, maar dan kan het soms nog wel eenzaam zijn. Er is veel om over na te denken en bezorgd over te zijn. Het is een grote verantwoordelijkheid om voor zoveel kinderen te zorgen, zowel voor hun lichamelijk als voor hun geestelijk welzijn. En dan is er nog de kerk, de zondagsschool en de school waar voor gezorgd moet worden. Daarom is het zo belangrijk om op de Heere te zien en ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. Want zonder Hem kunnen we niets doen. En juist dit geeft aan dat we niet moeten gaan zitten en afwachten. Het is zo gemakkelijk gezegd, maar het valt niet altijd mee om echte zorg te verlenen en om in gebed op te zien naar de Heere. Vragen of Hij ons wilt gedenken, of Hij voor ons wilt blijven zorgen en het werk van onze handen wilt zegenen. Ons gebed is dat het Woord van God gezegend mag worden, dat de harten van de kinderen en de volwassenen open zullen gaan door de Heilige Geest. Dat we het nodig hebben om gered te worden van onze zonden. Dan is er echte hoop want Jezus Christus is gekomen om zondaren te redden van hun zonden. Dat is op Sumba nodig maar ook waar u bent. In Mattheüs 9 vers 6 staat:

“... de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven ...”



## De regentijd

We hadden een erg droge regentijd met korte regenbuien. Maar de laatste 2 weken hebben we 3 stevige regenbuien gehad. Nu zijn alle waterreservoirs weer gevuld, en als we zuinig zijn dan hebben we net genoeg tot het volgende regenseizoen, wat soms in oktober maar ook pas in december kan beginnen. We hebben nog steeds zorgen over het grondwaterpeil. Dit is abnormaal laag, zo'n 20 tot 40 meter lager dan voorgaande jaren. Maar we hopen dat we genoeg hebben. De regering heeft ook toegezegd om 1 of 2 extra putten te gaan boren.

## Het kindertehuis

De meeste van de kinderen zijn gezond. Er was niet zoveel malaria dit jaar maar helaas komt tyfus weer vaker voor. Deze ziekte maakt je ook heel, heel erg moe waardoor het ook langer duurt om weer te herstellen.

De kinderen groeien goed. Onze kleine Anita neemt nog steeds niet toe in gewicht. Maar ze is heel levendig, ze rolt inmiddels alle kanten op. Ik denk dat ze wat langer geworden is en meer gaat begrijpen. Ze heeft ook geen last meer van slijm opgeven. Misschien is ze daar overheen gegroeid. Ze is altijd hongerig en ze is dol op fruit.

### Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff  
Archimedesstraat 15  
2871 XJ Schoonhoven  
sumbamission@filtnet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

April 2010

En zo de Heere wil, zal Alfons ook een controle onderzoek krijgen omdat hij vorig jaar een hartoperatie heeft ondergaan. Hij is de laatste tijd weer snel moe.

In augustus hoopt Irma nog een operatie te ondergaan om de opening in haar gehemelte te sluiten.

Wilt u hen en alle andere kinderen en de medewerksters in uw gebeden gedenken.



### **Het onderwijs**

Het gaat goed op school. De kinderen moeten nu examens afleggen. In juli hopen de leerkrachten van de Universiteit van Jakarta te komen en ons voor 5 maanden te helpen. En als alles goed verloopt dan zullen er 2 of 3 leerkrachten voor 2 jaar komen, als de Heere wil.

Ik hoop dat God ons de kracht zal geven om dit werk voort te zetten. Begin september hoop ik naar Canada te gaan om presentaties te geven en steun te krijgen voor het Sumba Mission Project. Samen met Marion hopen we eind september terug te komen. Marion zal dan voor 4 maanden op Sumba verblijven.

Later zullen we naar Holland gaan en kijken wanneer we daar weer presentaties kunnen geven.

### **Groeten**

Over enkele weken hopen we de uitstorting van de Heilige Geest te vieren. Hoe verwachtingsvol zijn wij (Handelingen 1 vers 14 en Handelingen 2 vers 1)? Dat de Heere ons zo'n hart zal geven, verwachtend, zoekend en vindend.

We danken u voor uw liefde en zorg voor ons. Voor uw voortdurende steun waardoor de Heere ons samenbindt om dit gezegende werk te doen. Denk aan de kinderen en onze zorgen. Bid voor ons!

Hartelijke groeten, van de kinderen, medewerksters en Bill Sommer

