

# Projectnieuws



Beste Sumba Mission vrienden,

Voordat het jaar ten einde loopt, willen we u graag nog een nieuwsbrief sturen. Wat is het jaar kort, de jaren vliegen voorbij. Op een dag zullen we rekenschap moeten afleggen over wat we gedaan hebben tijdens ons leven. Onze tijd is kostbaar, het is genadetijd. Wat doen wij ermee? Verspillen we onze tijd, dan zal het eeuwig omkomen zijn. Vrienden, ook wij zullen eens voor onze Schepper staan. In Matthëus 16 vers 27 staat: "Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn doen". Degenen die ons, afgelopen jaar, zijn voorgegaan naar de hemel kunnen zingen zoals staat in psalm 89 vers 1: "Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid". Zij weten waar ze van verlost zijn.

#### Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff  
Archimedesstraat 15  
2871 XJ Schoonhoven  
sumbamiission@filternet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

december 2010

#### Regenseizoen

Het regenseizoen is begonnen en het wordt nu ook warmer en vochtiger. De mensen zijn druk bezig met het planten van maïs, rijst en groenten. Ze hopen dat de regen regelmatig zal komen dan afgelopen jaar. Toen alles gezaaid was, kwam er geen regen meer en alle gewassen zijn verloren gegaan. De arme mensen hebben rijst van de regering gekregen tegen 1/3 van de kostprijs.

#### Kindertehuis

Gisteren is er een nieuwe baby bij ons komen wonen. Het is een meisje, ze heet Maya en is een twee en half jaar oud. Marion behandelt haar voor kinkhoest. Het gaat al beter met haar maar haar moeder was bang dat ze zou sterven net als haar vorige baby. Maya heeft moeite met drinken en dit vergt veel geduld. Daarom heeft Marion haar in huis genomen omdat ze elke 2 uur gevoed moet worden.

In het kindertehuis hebben we genoeg voorraad. De Heere heeft ons afgelopen jaar ruimschoots voorzien. De kinderen zingen vaak een lied: "Tuhan itu baik, Tuhan itu baik? De Heere is goed, de Heere is goed". Wat een zegen dat God u wilt gebruiken om ons te helpen met deze kinderen. In psalm 82 vers 3 staat: "Doet recht de arme en de wees; rechtvaardigt de verdrukte en de arme".



#### Onderwijs

De Heere voorziet ook in wat we nodig hebben voor de school, hoewel we nog steeds een tekort aan leerkrachten hebben. De leerkrachten van Jakarta zijn eind oktober teruggekeerd en al het werk komt nu op de schouders terecht van hen die zijn gebleven. Ze doen heel goed werk. De school is op de 13<sup>e</sup> plaats gekomen van de 66 scholen die er zijn. Er was ook een biologie/natuurkunde test voor Midden Sumba. Van ons deden er 4 kinderen mee en Yuyun kwam op de 30<sup>e</sup> plaats van de 240 studenten. In de volgende ronde behaalde ze de 3<sup>e</sup> plaats en de examinerator zei dat Yuyun waarschijnlijk mee kan doen met de eindtest in Kupang op het eiland Timor. Martina, het hoofd van de school, heeft haar geholpen met de voorbereiding op deze test. We zijn dankbaar dat ondanks het tekort aan leerkrachten, de resultaten van de kinderen goed zijn. De kinderen hebben deze week toetsen en daarna start de kerstvakantie. Eldi en de studenten die in Waingapu op school gaan, komen dan naar het kindertehuis om met elkaar het kerstfeest te kunnen vieren.

Gerrit en Jannieke, de twee Hollandse vrijwilligsters, blijven tot februari. Zij geven ook onderwijs aan de kinderen. We zijn voor na deze periode daarna dringend op zoek naar mensen die les kunnen geven aan kleuters tot 14 jarigen. Als er iemand is, die vrijwilligerswerk wil komen doen voor enkele maanden, laat het ons weten!!

Ook hebben we met de gouverneur van Midden Sumba gesproken over het tekort aan leerkrachten op de scholen. Hij wil met ons meegaan in januari als we naar de Universiteit in Jakarta gaan. Hij is erg enthousiast over onze school en de projecten die gerealiseerd zijn in TanaMbanas. Als hij ons vergezelt, hebben we ook meer kans dat er weer leerkrachten meekomen naar Sumba. We bidden dat God de harten wil aanraken van leerkrachten om bij ons op school te komen werken.



### **De waterleiding**

Enige maanden geleden heeft de regering geld gegeven voor het project watervoorziening. Dit project is nu afgerond. De mensen zijn erg blij dat de waterleiding is aangelegd. Ze hoeven nu niet meer zover te lopen als voorheen. Dezelfde dag dat de kranen voor het eerst opengingen was de nieuwe weg naar TanaMbanas ook klaar. Een jongen riep overal waar hij kwam: "Dit is een goede dag voor ons. We hebben nu water en een nieuwe weg!" De waterleiding loopt van het kindertehuis richting de markt (oostelijke) en naar de openbare school (westelijk). Wat voor ons zo gewoon is, is een bijzonder voorrecht voor deze mensen.



### **Mangoboom**

Het is alweer elf jaar geleden dat we achter ons huis een mangoboom hebben geplant. De boom groeide hard maar jarenlang gaf het geen vruchten. Vorig jaar slechts een paar mango's, maar dit jaar was het overvol met vruchten. Lius klom met enkele kinderen in de boom en plukten de mango's met een speciaal net dat Bill gemaakt had. Ze vulden de kruiwagens vol met mango's. Het was zoveel dat iedereen er een week lang van kon eten.

### **Groet**

We merken dat we ouder worden maar we bidden dat de Heere ons elke dag kracht wil geven. Bid voor ons en voor de kinderen, voor de school en het dagelijks onderwijs vanuit Gods Woord. Hij heeft beloofd in psalm 126 vers 5 en 6: "Zij die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaieren. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven." Dit willen we met u delen, waar u ook bent.

Gedenk aan ons ook in het nieuwe jaar zoals u in het afgelopen jaar heeft gedaan. De Heere is goed en doet goed.

We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe voor Kerst als we Jezus geboorte gedenken en ook voor het Nieuwe jaar.

Dank u wel voor uw steun en hartelijke groeten van ons allen hier vanuit Sumba.

Bill en Marion Sommer



### **OPROEP:**

*In de periode van 24 maart t/m 13 april 2011 hoop ik weer in Nederland te zijn. Wilt u dat we een presentatie komen houden, dat we komen vertellen over het werk in het kindertehuis, neem dan contact op met Aline en Cor Bergshoeff: ([sumbamission@filtnet.nl](mailto:sumbamission@filtnet.nl)).*