



Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff
Archimedesstraat 15
2871 XJ Schoonhoven
sumbamiission@filternet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

Februari 2014

Projectnieuws

Lieve Sumba Mission vrienden,

Het is weer tijd voor een up-date over het werk hier op Sumba. We wonen op een eiland dat ook wel ring van vuur wordt genoemd omdat er zoveel vulkanen rondom ons zijn. Op het eiland Sumatra, waar Martina en Christina vandaan komen, is een vulkaan na 100 jaar rust opnieuw actief geworden en na een uitbarsting van lava en aswolken moesten veel mensen vluchten voor hun leven. Er zijn geen vulkanen op Sumba maar het nabijgelegen eiland Flores heeft wel vulkanen en als het helder weer is kunnen we de bergen en vulkanen van het eiland zien. De maand januari is alweer voorbij, de tijd vliegt zoals ook staat in psalm 90 vers 11: "en we vliegen erheen". Iets om over na te denken.

Onderwijs

Het gaat gelukkig goed met ons in het tehuis en op de school. Gerrit van den Berg is na zijn reis naar Holland teruggekeerd en geeft weer les. Wat een zegen dat er mensen zijn die dit verlangen in hun hart hebben gekregen om dit werk te doen, hoewel het niet altijd gemakkelijk is. Martina, het hoofd van de school, is 3 januari getrouwd in Medan op Sumatra. Ze is eind januari teruggekeerd om tot het einde van dit cursusjaar les te geven. We hopen dan in juli een nieuw hoofd van de school te hebben omdat Martina dan terugkeert naar haar man in Jakarta. Raymond, de nieuwe onderwijzer, komt uit hetzelfde dorp als Martina en geeft hier ook les. Hij vindt het erg leuk werk en we zijn blij met hem.

Evangelie

Samuel, de dominee, is nu ook hier komen wonen, hij preekt in de naburige dorpen op zondag. Komende woensdag zal hij ook de catechisatie gaan leiden voor de kinderen uit het dorp en een ieder die wil leren uit het Woord van God. Bid dat de Heere dit werk zal zegenen wat plaatsvindt in dit gebied. Het is heel fijn dat Samuel dit werk wil doen, een enorme steun ook voor mij. Nu kunnen meer mensen bereikt worden. Dat het tot eer en glorie van God mag zijn. Dat de mensen bekeerd zullen worden van hun geloof in hun voorouders naar het geloof in de Enige, ware God en Hem alleen zullen aanbidden.

Bibliotheek

De bouw van de nieuwe bibliotheek is klaar en het gebouw is in gebruik genomen. De computers zijn vanuit de school hierheen verplaatst. Zo hebben we in de school weer een lokaal vrij. De vrouw van Samuel zal de bibliotheek gaan beheren, ze woont nu nog op Bali om daar haar werk af te ronden op de Bijbelschool maar hoopt in april te komen.

Kindertehuis

Met de tweeling Marina en Martinus gaat het goed, inmiddels is hun geboortegewicht verdubbeld en worden ze door iedereen vertroeteld. Met Anita, die lichamelijk beperkt is, gaat het redelijk goed. Doordat ze ouder wordt gaat ze ook meer begrijpen, maar omdat de andere kinderen haar nog als een baby behandelen, merken we dat, dat voor haar frustrerend is. Ze is inmiddels 5 jaar oud. Maar meestal is het een opgewekt meisje wat haar eigen gang gaat.



Met Yandrus en Christina gaat het ook goed. Yandrus heeft het als politieagent erg druk gehad met een groep dieven. Maar hij heeft ook tijd om hier te helpen met allerlei klusjes maar ook het vervoeren van diesel van de stad naar het kindertehuis. Er is sprake van het verhogen van de benzineprijzen maar de diesel voor het kindertehuis is gesubsidieerd. Hierdoor betalen wij nog steeds 50 cent voor een liter. Christina is druk bezig met lesgeven en doet ook veel administratief werk wat veel is met zo'n bureaucratische regering.

Verdriet

Afgelopen week is er nog iets verdrietigs gebeurd. Een acht jaar oude baby was naar ons toegebracht. Het meisje was heel ziek. We zijn direct met haar naar het ziekenhuis gereden waar ze geprobeerd hebben haar te redden maar het mocht niet baten. Het meisje overleed aan hersenvliesontsteking. De dokter vertelde ons dat dit komt omdat de navelstreng met een niet steriel instrument wordt doorgesneden.

Groet

We wensen u allen Gods zegen toe ook om standvastig te blijven in deze moeilijk tijden. We weten niet wanneer God zal terugkeren, maar de tekenen zijn helder en waarschuwen ons om bereid te zijn als die grote dag komt.



We danken u voor uw steun en betrokkenheid.

Vriendelijke groeten namens kinderen en medewerkers,
Bill Sommer