

Projectnieuws



Correspondentieadres:

fam. C. Bergshoeff
Archimedesstraat 15
2871 XJ Schoonhoven
sumbamiission@filternet.nl

Dit project kunt u financieel ondersteunen door uw gift over te maken op Giro 249300 t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk te Gorinchem o.v.v. Sumba Mission, projectnr. 8180

April 2014

Lieve Sumba Mission vrienden,

Het lijkt of het nieuwe jaar net begonnen is, maar inmiddels is het eerste kwartaal alweer verstreken. Het gaat goed bij ons in het kindertehuis. Het is een lekkere, drukke boel vol uitdaging met opgroeiende kinderen en tieners.

Gezondheid

Er zijn in het kindertehuis wel wat kinderen en medewerkers ziek geweest vanwege malaria en tyfus. Op dit moment is een medewerkster in het ziekenhuis vanwege tyfus maar ze hoop vanmiddag terug te komen. Gelukkig zijn er geen kinderen met tbc en degenen die het afgelopen jaar hebben gehad zijn behandeld en met hen gaat het goed. De 3 maanden oude tweeling Martina en Martin zijn schattig en ze groeien goed. Ze worden door iedereen verwend.

Onderwijs

Iedereen is blij met de nieuwe bibliotheek en er wordt volop gebruik van gemaakt. Omdat het gebouw los staat van de school is het een rustige plek om te studeren, te lezen of keyboard te spelen. Elke morgen worden er ook aan verschillende groepen computerles gegeven.

Er zijn een aantal dagen enkele bezoekers uit Nederland geweest. Ze waren verrast om het tehuis en de



school te zien tussen al het groen. Een groot contrast met het kale en verlaten gebied erom heen. Wat is de Heere goed voor ons en voortdurend zorgt Hij voor onze dagelijkse behoeften. Ook worden we voorzien van allerlei middelen om les te geven en zijn er leerkrachten die les kunnen geven aan de kinderen. Op dit moment geven we ook Engelse les aan de kinderen van de dorpschool. Daar is geen docent Engels en Christina geeft nu aan 30 extra leerlingen les. Dit is een mooie gelegenheid om samen te werken met de dorpschool en hun directeur. Hij is een erg aardige man.

Martina, het hoofd van onze school vertrekt aan het eind van het cursusjaar. Ze gaat met haar man in Jakarta wonen en ze verwachten hun eerste kindje. We hebben ook steeds contact met Harianti, die voor Martina de leiding op de school had. Zij is inmiddels ook getrouwd en verwacht een baby in juni. Zij nemen het in overweging om terug te keren naar Sumba om les te gaan geven. Dit zal een grote zegen voor ons zijn. Gerrit, onze Hollandse meester is druk met lesgeven en met het bijhouden van de boekhouding. Martina deed eerst dit werk maar Gerrit wil dit graag van haar overnemen.

Onderhoud

We zijn druk bezig met het onderhoud van het tehuis en de gebouwen. De regentijd is voorbij en nu is het tijd om te gaan schilderen. Door het hete klimaat moet er elk jaar opnieuw geschilderd worden. De

grotere jongens helpen met het snijden van het lange gras. Het is belangrijk dat het gras kort wordt gehouden omdat onze burens het gras verbranden. Die brand kan zo overslaan naar ons gras waardoor het gevaarlijk voor ons wordt.

Kerk en zondagsschool

Dominee Samuel is teruggekeerd naar zijn vrouw op Bali. Zijn vrouw wilde niet naar zo'n verlaten gebied verhuizen. Erg jammer omdat Samuel veel werk hier verrichtte. We bidden dat de Heere ons kracht zal geven om het werk te doen en dat Hij iemand zal kiezen om het werk voort te zetten.



Regelmatig gaan we naar een kerkje zo'n 5 km verderop om de dienst te leiden en vaak moesten we 3 keer heen en weer rijden om alle 75 kinderen en medewerksters mee te nemen. Maar omdat de kinderen groter worden passen er niet meer zoveel in de truck. Het is wel fijn als ze erbij zijn ook omdat ze $\frac{3}{4}$ deel van de gemeente uitmaken. Alleen de kleintjes van 2 jaar en jonger blijven thuis.

Er komen veel kinderen naar de zondagsschool en tijdens de lijdenstijd gaan de verhalen over het lijden en sterven van de Heere Jezus wat Hij als Verlosser wilde doen voor Zijn volk. De kinderen vinden het heerlijk om te zingen en in verschillende groepen zingen zij de liederen die ze gedurende de week geoefend hebben. Zelf de kleinsten genieten ervan om voorin de kerk hun lied te zingen.



Boomproject

Onze boomkwekerij is nu officieel geopend en het bosbeheer van de regering heeft ons 50.000 zakken met zaden gebracht inclusief alle materialen die nodig zijn. Hierdoor kunnen we alles in orde maken voordat het nieuwe regenseizoen start. Het is veel werk maar de kinderen vinden het leuk om mee te helpen, ze krijgen er ook wat geld voor van de regering. We hopen dat het een goed programma is voor de kinderen om bezig te zijn met de natuur.

Groet en voorbede

Terwijl ik u dit schrijf, lopen er wat kleuters het kantoor in. Ze hebben pauze en komen even bij me kijken, waar ik erg van geniet. Als u in de buurt bent, kom gerust langs voor een bakkie koffie.

Wilt u voor ons blijven bidden en we danken u voor uw voortdurende steun.

Hartelijke groeten van ons allen,
De medewerkers en Bill Sommer